

*GELOVEN in ONTMOETING 2020 - 2021*

***Wandelen  
door het landschap van geloven***



1

---

Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten  
door de rooms-katholieke parochie en  
protestantse gemeenten in De Ronde Venen  
aangeboden door het InterKerkelijk Overleg

*Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2020 - 2021*



*Pinksterbede 31 mei 2020*

*Kom, heilige Geest,  
beloofde kracht van boven,  
onstuitbare brandhaard van hoop en levenskracht  
die altijd begint bij wie zich klein en machteloos weet.*

*Tref ons in het hart en verlicht het, omarm ons,  
wees troost en genezing, trek ons uit het moeras van  
uitzichtsloosheid,  
wees een duw in de rug op de weg van vertrouwen.  
Sterk onze schouders bij wat ze moeten dragen,  
maak ons bestendig tegen de lange duur.  
En vervul ons met vriendschap,  
met inlevingsvermogen,  
met een diepgevoeld besef van verbondenheid  
met God, met alle mensen en alles wat leeft.*

*Vuur onze hartstocht aan, onze creativiteit,  
en doe ons verstaan wat Gij van ons wilt.*

3

---

*Dat wij elkaar steeds weer vinden,  
dat wij leven als broeders en zusters,  
en het geluk en het welzijn van de ander  
ons een zorg is.*

*Kom heilige Geest,  
kom en blijf bij ons,  
geef nieuwe kansen en doe ons herleven  
dat wij opnieuw mogen bouwen  
aan een wereld van veilige vrede.     Amen*

Erna Peijnenburg  
rector van de Oud-Katholieke Statie van de H. Elia te Mijdrecht



## Welkom !

Met vreugde reikt het InterKerkelijk Overleg u deze brochure aan waarin opnieuw – al weer voor de vijfde keer – vormings- en toerustingsaanbod voor gemeenteleden en parochianen bijeen is gebracht. In een tijd waarin ‘afstand houden’ vanwege Covid-19 het parool is, zoeken we naar mogelijkheden om elkaar naderbij te komen, zodat gedeeld kan worden wat in de harten leeft en we elkaar toch nabij kunnen zijn. De last die het coronavirus te dragen geeft wordt dan makkelijker te dragen. Leren dragen en verdragen, leren leven, dat gaat samen beter dan alleen.

Zoekend naar wegen van nabijheid blijkt ‘de wandeling’ een passende vorm. Een bijbels thema ook, vanaf het eerste begin. Het eerste Bijbelboek, *Genesis*, reikt vele verhalen aan van mensen op zoek naar een nieuw begin: Henoch, Abraham, Izaäk en Jakob, mét de aartsmoeders ... ook zij gingen niet alleen. Een volk van zwervers werd een volk van pelgrims naar het Rijk van God. Geroepen tot geloof, geroepen door de hoop langs de weg van de liefde: ‘Is ons hart niet brandend in ons?’

5

---

‘Ga niet alleen door ‘t leven ...’ het I.K.O. nodigt u uit om af en toe even weg te gaan uit de eigen thuissituatie, op zoek naar de a/Ander, op zoek naar de diepere zin van het bestaan, mens te zijn op Aarde onder de hoede van de Hemel.

Komt u gerust, breng iemand mee, onder het dak van de kerk. Vierend, dienend, delend en lerend willen wij elkaar langs de weg van de christelijke geloofsinspiratie ontmoeten en met elkaar op weg gaan. Een wandeling, een stukje verder op de weg.

Tenzij anders aangegeven is de toegang en ontvangst met koffie en thee etc. bij deze ontmoetingsmomenten gewoon gratis.

Zegen en alle goeds,  
zr Monica Raassen, voorzitter  
ds Bram-Willem Aarnoutse, redacteur

*Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2020 - 2021*

## Een pelgrimage van vertrouwen op aarde

### *Taizé-vieringen in De Ronde Venen*



De geschiedenis van de gemeenschap begint in 1940 toen broeder Roger Schütz (1915 – 2005) in het Franse plaatsje Taizé in de omgeving van Cluny aankwam. Hij kocht er een huis waar hij mensen opving die het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten, voornamelijk Joden. In 1942 moest hij vluchten, maar reeds in 1944 keerde hij in Taizé terug. In de tussentijd hadden de eerste broeders zich bij hem aangesloten, met wie hij de oecumenische gemeenschap stichtte. Nog steeds bezoeken jaarlijks duizenden mensen vanuit heel de wereld de gemeenschap van Taizé.

Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte is dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt en zo de hele dag kan dienen als meditatie, stil verlangen naar God. De vieringen beginnen om 19 uur.

27 september	Dorpskerk Abcoude
25 oktober	De Morgenster, Vinkeveen
29 november	De Rank, Mijdrecht
27 december	H. Antonius, De Hoef
31 januari	Ontmoetingskerk, Wilnis
28 februari	H. Johannes de Doper, Mijdrecht/Wilnis
28 maart	De Rank, Mijdrecht

[www.pgmijdrecht.nl/taize-vieringen](http://www.pgmijdrecht.nl/taize-vieringen) | [www.taize.fr](http://www.taize.fr)

App : 'Taize Readings', voor de bijbeltekst van de dag

## Parabels in beweging

Bijbelavonden die passen bij de mogelijkheden van deze tijd: elkaar de ruimte geven en toch samen zijn en inspiratie delen. En er zit beweging in! In de gelijkenissen die we horen én in de manier waarop we ons erop bezinnen.

De avond begint met een inleiding die wordt ondersteund door beelden. Zittend op diverse plaatsen in de kerk zal het voor iedereen goed te volgen zijn. Daarna beginnen we aan een individuele pelgrimage langs diverse pleisterplaatsen in de kerk. Bij elk van die plaatsen kom je een vraag tegen of een kleine opdracht. Na enige tijd komt voor iedereen het sein om door te gaan naar de volgende pleisterplaats. Zo gaat dat een paar keer na elkaar. Aan het eind is er voor ieder de gelegenheid om te zien wat er op de diverse pleisterplaatsen is achtergelaten door de deelnemers. Er is ruimte voor 15 deelnemers.

De avond wordt steeds besloten met een korte gebedsdienst.

7

---

Data, 19.30 – 21.00 u.:

Woensdag 9 september: De zaaier (Lucas 8)

Opgave uiterlijk 6 september

Donderdag 12 november: Het talent (Matteüs 25)

Opgave uiterlijk 9 november

Woensdag 20 januari: De Samaritaan (Lucas 10)

Opgave uiterlijk 17 januari

Donderdag 11 maart: De vader en de twee zonen (Lucas 15)

Opgave uiterlijk 8 maart

Plaats: De Rank, Mijdrecht

Leiding: Erna Peijnenburg, pastoor van de oud-katholieke  
statie van de H. Elia te Mijdrecht, 06-22131765

Voor wie: iedereen die wil, één avond, enkele of alle vier.

Graag tijdig aanmelden via [erna.peijnenburg@okkn.nl](mailto:erna.peijnenburg@okkn.nl) of 06.

## **Wekelijks gebedsmoment in de Janskerk**

Samen bidden? Aan de ene kant is dat soms een drempel en aan de andere kant is mijn ervaring dat het ook bemoedigend en verrijkend kan zijn voor je geloof.

Sinds enige tijd komen we elke dinsdag om 19.00u. bij elkaar in de Janskerk, op het liturgisch centrum. We zetten een paar stoelen rondom het kruis, lezen een stukje uit de bijbel, zijn even stil en wisselen uit wat ons aanspreekt.

Soms zingen we ook een lied. Daarna noemen we wat er leeft in de gemeente(n) en in onszelf en waar we voor zouden kunnen bidden. Vervolgens bidt wie dat wil voor een gebedspunt. Niet lang en niet met moeilijke woorden, maar eenvoudig en soms een beetje stamelend. Een ander bidt in stilte. Alles is goed.

We zijn inmiddels met een vaste groep van ongeveer zeven personen en verwelkomen bijna wekelijks nieuwkomers die een keertje of af en toe mee komen bidden.

Je bent van harte welkom!

ds Elise Jansen, ds.elise@pgmijndrecht.nl

8

---

## **Praatcafé 't Trefpunt**

In 't Trefpunt delen we onze ervaringen en verhalen.

Wij luisteren naar elkaar en komen met elkaar in gesprek hierover.

Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Elke eerste vrijdag van de maand van 15 tot 16.30 u., Kerkstraat 23, Abcoude.

Kosten: € 2,-, koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen.

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: [www.cosmasendamianus.nl](http://www.cosmasendamianus.nl) of 0294 - 281335.





## Weg van leven – geestelijke begeleiding

*‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;  
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’*  
Paulus, Galatenbrief 5: 1

In ‘De Morgenster’ gaat het project *Weg van Leven* van start. Hierin staat de innerlijke weg centraal die elk van ons gaat in het concrete leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid.

*Weg van Leven* is een project voor persoonlijke verdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Het project wil mensen helpen de aanspraak van God in hun leven te onderscheiden en zich er aan toe te vertrouwen. Een vast onderdeel is de *lectio divina*, een meditatieve vorm van bijbel lezen.

Er is een werkschrift (à 3,50) beschikbaar met teksten, beelden en geestelijke oefeningen rond zeven thema’s: genade, verlangen, overgave, vrucht dragen, volharden, liefhebben, dankbaarheid.

De bijeenkomsten zijn op woensdagmorgen van 9.45 – 11.45 u.:  
7 oktober, 4 november, 9 december,  
13 januari, 10 februari,  
10 maart, 14 april  
in ‘De Morgenster’, Vinkeveen.

Er kunnen 12 personen meedoen.

Informatie:

ds Bram-Willem Aarnoutse,  
[ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl](mailto:ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl)

*“Ik buig in liefde en dankbaarheid  
voor het mysterie en ik open mijn  
hart vol mededogen voor al wat leeft”*



*Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2020 - 2021*



## **Omgaan met rouw** – *rouwverwerkingsgroep*

Heeft u enige tijd geleden iemand die u dierbaar was verloren? Het kan soms helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep 'Omgaan met Rouw' biedt u deze mogelijkheid. Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces. In **zes** bijeenkomsten wordt er over verschillende thema's gesproken bijvoorbeeld: omgaan met emoties of het omgaan met reacties van anderen. De avonden worden begeleid door mw. Richt Bouma en mw. Roeline Elzes.

10

---

De gespreksgroep is bedoeld voor mensen die willen praten over een overleden persoon en behoefte hebben aan een luisterend oor maar ook graag willen horen hoe anderen in een dergelijke situatie met verlies omgaan.

Wanneer? De groep is op dinsdagavond van 19.30 - 21.30 u. op 1, 15, 29 september, 13, 27 oktober en 10 november.

Informatie: Richt Bouma [r.boumabakker@gmail.com](mailto:r.boumabakker@gmail.com)  
Roeline Elzes [r.elzes@kpnplanet.nl](mailto:r.elzes@kpnplanet.nl)

Aanmelden kan bij het KCC van Tympaan-De Baat in Mijdrecht dagelijks tussen 10.00 en 12.00u. : 0297-760260. U wordt dan teruggelabeld voor een kennismakingsgesprek; tevens krijgt u dan te horen op welke locatie de groep bij elkaar komt. Aan deze gespreksgroep zijn voor inwoners uit De Ronde Venen geen kosten verbonden.

*Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2020 - 2021*

## Emmaüswandeling

Coronaproof zijn ze zeker: Emmaüswandelingen. Buiten en met voldoende afstand gaan twee mensen in stilte op weg. Ze stellen zich open voor de omgeving waarin ze lopen en voor wat er in henzelf leeft, in het eigen hart en de eigen gedachten.

En net als de Emmaüsgangers in Lucas 24 worden zij zich bewust dat ze niet met z'n tweeën lopen. Er kan plotseling een derde zijn die zich bij hen voegt en zich in het gesprek mengt: Jezus loopt met hen op. En dan kan het gesprek zomaar gaan over wat er 'brandende in je is'.



Een Emmaüswandeling is bij uitstek geschikt voor ontmoeting tussen mensen van allerlei pluimage.

Binnen- of buitenkerkelijk, jonger of ouder, doener of denker iedereen kan al pratend meelopen op de weg naar Emmaüs.

11

Op de avond van dinsdag 22 september 2020 en donderdag 22 april 2021 wordt er vanuit De Schakel een Emmaüswandelingen georganiseerd. Om 18.30u. is er een eenvoudige broodmaaltijd. Graag even opgeven i.v.m. de catering. U kunt ook instappen om 19.15 voor de koffie of thee en het (Bijbel)verhaal als loopgids. Daarna zoeken we een wandelgenoot en gaan op pad.

Waar? Vanuit De Schakel, Wilnis

Wanneer? Dinsdagavond 22 september  
en donderdagavond 22 maart, 19.30 – 21.00 uur.

Informatie: ds Piet Ravensbergen, 06-51112285

[predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl](mailto:predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl)

*Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2020 - 2021*

## Interkerkelijke Wandeltochten de Ronde Venen

Door het Coronavirus en de maatregelen mochten we slechts één tocht maken. Bij de vraag 'hebben jullie wandelaars er nog zin in' werd er volmondig 'ja' gezegd voor de reeks najaarswandelingen. Rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen die gelden t.a.v. het vervoer van twee personen per auto en de 1,5 m onderlinge tussenruimte onderweg al lopend, hebben we de volgende zeven wandelingen voor u klaar.

We hopen dat we op sterkte blijven met 10 – 15 personen uit Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht en Abcoude, een groep die al acht jaar samen wandelt, 14 uitgezette tochten per jaar van 7-11 km. We treffen elkaar om 09.30 uur bij de aangegeven [P].

We zien natuur onderweg, spreken er over en we verbazen ons steeds weer over de schepping. Ook u bent welkom!

7 okt. : Abcoude, P: Dr. van Doornplein  
Voordijk-Meerweg – Holendrechteweg – Pont-Ouderkerkerplas.

14 okt. : Wilnis, P: bij begraafplaats *Vrederust*  
O.l.v. Martin Vis volgen we een polderroute ter plaatse.

21 okt. : Loenersloot voor Angstelroute, P: bij fietstunneltje  
We volgen het voetpad over de Angsteldijk.

28 okt. : Zegveld, P: bij Centrum (66)  
Route Zegvelderbroek en De Meije, natuurpad Lagenvelderbroek.

4 nov. : Weesp, P: Aetsveld  
Natuurpad naar de Plompweg en via de Horn en Centrum terug.

11 nov. : Gooiland De Zuid route, P: bij Hollandse Rading spoor;  
zie route op kaart richting Hilversumse Wasmear.

18 nov. : de Verrassingstocht van het seizoen ...

Inlichtingen: Bram Valenkamp, 0294-284361 | 06-13325472

*Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2020 - 2021*

## ***Leeskring : Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis***

Hoe gaan we verder 'na | met Corona'? Wat is onze veilige basis?

Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden? Maarten den Dulk (1941) legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel.



De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat.

Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijd durende opgave van de mensheid.

Kunstwerkjes van taal, ritme en klank zijn het, deze klassieke bijbelverhalen van het begin.

Ze wekken vergezichten van een menigte vrije mensen en van een vrede waar je met je verstand niet bij kunt. Ze verleiden om

met vertrouwen en durf een nieuw tijdperk binnen te gaan.

Op drie avonden bespreken we dit miniatuur van 96 blz. van ds Maarten den Dulk (à € 12,95). Vooraf ontvangt u via de email een klein leeswijzer toegezonden, ten dienste aan ons gesprek.

Data : donderdag 1, 15 en 29 oktober in 'De Morgenster', 20u.

Informatie: ds Bram-Willem Aarnoutse

[ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl](mailto:ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl) | 06-20024393

## Van Saulus naar Paulus

*Interkerkelijke Cursus najaar 2020 o.l.v. Henk Oudshoorn*

Wat gebeurde er ... waardoor Saulus, de christenvervolger, Paulus, de apostel der heidenen werd?

In een serie van acht ochtenden willen wij met elkaar nadenken over de apostel Paulus.

Het uitgangspunt daarbij is het tweede bijbelboek van de evangelist Lucas, *Handelingen van de Apostelen* 9:1 t/m 19a, waar staat beschreven wat Saulus op weg naar Damascus overkwam.

Wij gaan met elkaar in gesprek over dit gebeuren; hoe kijken wij aan tegen deze gebeurtenis?

Welke invloed heeft dit gebeuren gehad op Paulus, op zijn zienswijze op die Ene God en in hoeverre en in welk opzicht wijkt deze zienswijze af van de Joodse leer?

14

---

Onze groep bestaat uit een twintigtal personen uit verschillende kerkgenootschappen.

Waar? Irene naast de Janskerk/ **De Rank**, Mijdrecht  
Wanneer? Woensdagochtend 30 september, 7, 14, **21** en 28 oktober en 4, 11 en **18** november  
van 9:45 – 12:00 uur

Informatie: Henk Oudshoorn tel. 281316  
of Nel Pauw tel. 284210

## Een kennismaking met de Stichting Gezinsbuddy

Donderdag 5 november hopen we met Stichting Gezinsbuddy een presentatie te komen geven bij gemeente 'De Morgenster'. Onze stichting is opgericht om alleenstaande ouder gezinnen met thuiswonende kinderen, en uitdagingen op meerdere levensgebieden te ondersteunen met een vrijwillige buddy.

We merken dat de alleenstaande ouder vaak het gevoel heeft er alleen voor te staan. Meestal is er maar een heel klein netwerk om een gezin, wat soms zelf overbelast is geraakt. Dat er dan een buddy is, speciaal voor de moeder en haar kinderen, waar ze op terug kunnen vallen in geval van nood, die met je mee denkt hoe bepaalde uitdagingen aan te pakken, geeft een geruststellend gevoel.

De afgelopen twee jaar hebben we al 25 gezinnen mogen ondersteunen, met als doel dat de alleenstaande ouder weer zelfredzaam wordt, en een groter netwerk bouwt als vangnet. Want samen kunnen we de wereld aan!

15

---

Graag vertellen we u op deze avond meer over onze ervaringen van de afgelopen twee jaar, en over onze visie en onze werkwijze. We hopen u te ontmoeten 5 november om 20 uur!

Angela Strubbe, coördinator Gezinsbuddy  
[angela@gezinsbuddy.nl](mailto:angela@gezinsbuddy.nl)



## Een Vinkeveense kerkhistorische wandeling op 31 oktober

In het veendorp Vinkeveen staan drie kerken aan de éne Herenweg. Hoe dat zo gekomen is en welke verhalen daarbij horen willen we graag ontdekken. Wat heeft de vroegere generaties ertoe gebracht zich met zoveel toewijding te geven aan de opbouw van de kerk? Wie waren zij en waar kwamen zij vandaan? Welke geloofswijsheid hebben zij gewonnen uit de ervaringen van het leven?

We wandelen langs de eeuw van onze vaders en moeders, langs het lint, heen en weer, en staan stil bij plaatsen van betekenis.

We verzamelen bij 'De Morgenster', Herenweg 253 om 14 u.

ds Bram-Willem Aarnoutse en Peter van Golen

### Met het oog op...

16

---

Op drie woensdagavonden komen we van 19 tot 20 uur bijeen in één van de zalen van De Rank om de teksten voor de komende zondag door te nemen. We volgen het oecumenische leesrooster en lezen het Bijbelgedeelte. In de stilte registreren we bij onszelf wat ons raakt, staan we stil bij wat er staat en waar het nu om gaat. De avond geschikt voor een brede deelname van geïnteresseerden, immers het leesrooster wordt in veel kerken gevolgd. Op zondag luister je dan nog meer bewust naar wat er met de tekst is gedaan...

Woensdagavond 19 – 20 uur in De Rank, Mijdrecht  
op 14 oktober, 11 november, 17 maart.

Wees welkom, ook als je voor het eerst komt, want elke keer is de groep weer anders van samenstelling.

Informatie : ds Erick Versloot, [ds.erick@pgmijdrecht.nl](mailto:ds.erick@pgmijdrecht.nl)

*Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen 2020 - 2021*



## De Bijbel in het midden: Marcus aan het woord

De landelijke Protestantse Kerk stimuleert gemeenten om het geloofsgesprek te voeren door de Bijbel letterlijk in het midden te leggen. Voor het derde achtereenvolgende jaar gaan wij op die manier lezen met elkaar. We lezen de evangelietekst van het oecumenisch leesrooster. Tot Advent nog uit Matteüs en daarna krijgt Marcus het woord. Het oudste en kleinste onder de vier evangeliën in het Nieuwe Testament, maar zeker niet de minste.

We lezen met het oog op onszelf, op de gemeente en op de samenleving. Wat zou er van het Schriftwoord in de verkondiging moeten terugkomen?

Kunnen de woorden van Marcus aansluiten bij ons dagelijkse leven en de actualiteit van het moment?

Van september tot en met maart komen we maandelijks bij elkaar om een gedeelte te lezen en onze leeservaringen te delen.

De avonden kunnen onafhankelijk van elkaar bezocht worden.

Opgeven is niet noodzakelijk, maar vanwege het coronavirus wel wenselijk.



*'De evangelist Marcus'; Museum Boijmans van Beuningen*

**Waar?** De Schakel, Wilnis

**Wanneer?** Dinsdagavonden: 15 sept., 20 okt., 10 nov., 8 dec.,  
12 jan., 9 febr., en 2 mrt. van 19.30 – 21.00 uur.

Informatie en aanmelding:

ds Piet Ravensbergen, 06-51112285

[predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl](mailto:predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl)

## 'Koffie met een Krakeling'



Vanaf oktober is er elke eerste dinsdag van de maand de mogelijkheid Koffie te drinken met een Krakeling.

De koffie (thee) spreekt voor zich.

Bij de Krakeling zit er een addertje onder het gras.

Een krakeling staat garant voor een lekker koekje bij de koffie, maar kan ook symbool staan voor een inhoudelijk onderwerp, of het meer persoonlijke gesprek. Daarmee is de opzet van een Koffie-met-Krakelingochtend gegeven.

Senioren worden uitgenodigd voor een kopje koffie of thee, een koekje bij de koffie en de van die maand.

I.v.m. het coronavirus graag even vooraf aanmelden.

Voor vervoer kan zo mogelijk worden gezorgd. De ochtenden zijn onafhankelijk van elkaar te bezoeken. Van harte welkom.

Waar? De Schakel, Wilnis

Wanneer? Dinsdagmorgen 6 okt., 3 nov., 1 dec.,  
5 jan., 2 febr. en 2 mrt. 10.00 – 11.30 uur

Informatie en aanmelding: Ada Vis 0297-284828

of ds. Piet Ravensbergen. 06-51112285

[predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl](mailto:predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl)



## **Een rondleiding in de Voedselbank**

De diaconieën van verschillende kerken in de Ronde Venen steunen de Voedselbank. Dit kan door iedere maand een ander product in te zamelen binnen de gemeenten of jaarlijks één of meerdere grotere inzamelingen te houden.

Daarnaast worden er jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd voor de mensen die gebruik maken van de voedselbank en zijn de opbrengsten van de collecten in de erediensten regelmatig voor de Voedselbank bestemd.

Opnieuw willen we een ieder die daar belangstelling voor heeft in de gelegenheid stellen om de Voedselbank eens van binnen te bekijken en te ervaren wat de Voedselbank allemaal doet. Bij velen van u zal de Voedselbank bekend staan om het uitdelen van vaste voedselpakketten. De Voedselbank Mijdrecht is daar vorig jaar na de verhuizing naar de Karekiet mee gestopt en werkt nu met een puntensysteem, zodat de klanten meer zelf kunnen bepalen waar ze behoefte aan hebben. Hoe dit precies werkt zal uiteraard tijdens de rondleiding uitgelegd worden.

*U bent van harte welkom*

*op 3 november 2020 om 19:30 uur*

*op Karekiet 1 in Mijdrecht, de 'oude' Trekvogel-school.*

Opgeven kan tot en met donderdag 29 oktober bij Erika de Bruine, Secretariaat Diakonie Ontmoetingskerk Wilnis  
[erikadebruinevanselm@gmail.com](mailto:erikadebruinevanselm@gmail.com) of 0297-274446.

Kunt u niet op eigen gelegenheid komen, dan kan er voor vervoer gezorgd worden. Wilt u dit aangeven bij uw opgave?



Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de 'gewone' boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis?

Wat betekent dan dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alprotoetje, of toch een emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope reep chocola?

Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent. Het palet aan keurmerken kan helpen, maar zorgt ook voor verwarring...

20

---

De lezing '**God in de supermarkt**' verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De lezing wordt gehouden door Alfred Slomp, schrijver van het boek *SuperWaar* op dinsdag **24 november 2020** in De Schakel achter de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20 in Wilnis, om 19:30 uur.

U kunt u hiervoor opgeven tot 17 november via [diaconie@pknontmoetingskerkwilnis.nl](mailto:diaconie@pknontmoetingskerkwilnis.nl) of via tel. 0297-274446.

Op woensdag **20 januari 2021** willen we nadenken en discussiëren over duurzaamheid en ons koopgedrag naar aanleiding van de onderwerpen die Alfred Slomp ons heeft aangereikt.

Ook deze avond zal gehouden worden in De Schakel om 19:30 uur.

*Aanmelding voor deze avond op dezelfde wijze als voor de lezing.*



Als afsluiting zijn we op zaterdag **13 maart 2020** om 14:00 uur welkom op de biologische boerderij van Joost en Liesbeth Samsom, Gagelweg 1 in Wilnis.

Zij zullen ons een rondleiding geven op hun bedrijf.

Na afloop kan er waarschijnlijk (op eigen kosten) iets gedronken worden in Paveljoen Toren de Grote Sniep, Veenkade 1.

*Aanmelding voor deze middag op dezelfde wijze als voor de lezing.*

## **‘Moments of being’ ~ leeskring over het numineuze**

Heeft u ook wel eens zo’n ervaring gehad die ter plekke zin gaf aan het bestaan? Een ervaring die er gewoon was, niet rationeel maar alleen gevoelsmatig? Een kippenvelmoment? Een moment waarbij je je aangeraakt voelde? Het kan bijvoorbeeld gaan om een ervaring in de natuur, in een relatie met mensen of bij het zien van een kunstwerk of het horen van muziek.

Theoloog Rudolf Otto vond er in 1917 een naam voor uit: het ‘numineuze’: dat wat ‘onuitsprekelijk anders’ is. Vooral in onze kinderjaren doen we numineuze ervaringen op, maar ook op latere leeftijd kunnen ze aanwezig zijn en ons ‘overvallen’.

Ervaringen uit onze kinderjaren werken, zonder dat we ons dat bewust zijn, in ons verdere leven door. Daarom kunnen we ook ervaringen van anderen aanvoelen.

Tjeu van den Berk (1938) schreef er in 2005 een boek over. Hij studeerde theologie in Rome, Lyon en Nijmegen en promoveerde op een proefschrift over Bonhoeffer. Tot voor kort was hij werkzaam aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Aan de hand van dit boek gaan we ons vier avonden verdiepen in het numineuze. We bespreken met elkaar ervaringen die in het boek staan, maar er is uiteraard ook aandacht voor onze eigen ervaringen. En: wat doe je ermee?

22

---

Gespreksleider is Ineke Bams, lid van de Prot. Gem. Mijdrecht. Het lezen van het boek gaf haar veel herkenning van hoe zij het geloof ervaart. Ze is benieuwd hoe anderen dit boek en het numineuze ervaren.

Waar? Afhangelijk van het aantal deelnemers in Irene of De Rank in Mijdrecht (maximaal 15 deelnemers)

Wanneer? Woensdag 13, 20 en 27 januari, 3 februari, van 19:30-21:30 uur

Informatie: Ineke Bams, [ineke.bams@live.nl](mailto:ineke.bams@live.nl)

*Het numineuze* door Tjeu van den Berk, € 24,99.

## De spiritualiteit van de Sagrada Família in Barcelona

De bouw van de Sagrada Família, de beroemde *Verzoeningskerk* in Barcelona, is een fascinerende gebeurtenis. Sinds 1882 wordt aan deze kerk gebouwd; op 7 november 2010 werd hij door paus Benedictus tot basiliek gewijd.

Wij maken nu hetzelfde mee als de middeleeuwer. Toen werd er ook generaties lang aan een kathedraal gebouwd.

De Spaanse architect Antoni Gaudí i Cornet (1852 – 1926) wilde aan 'zijn' kerk een uitdrukking van de natuur geven. Daarom lijkt de Geboortegevel wel organisch gegroeid en het interieur een mystiek bos. De pilaren zijn de boomstammen en de takken dragen het gewelf. De gewelven vormen het bladerdak waar doorheen het licht de kerk in valt.

In de Lijdenstijd is het onderwerp de Sagrada Familia een toepasselijk onderwerp omdat de geboorte, leven en het lijden van Jezus indrukwekkend in beeld is gebracht. Vooral boeiend is het contrast tussen de Geboortegevel en de Passiegevel. In de Geboortegevel wilde Gaudí de vreugde van het nieuwe leven uit te beelden en daarin is hij volledig geslaagd. Tijdens zijn leven maakte hij het ontwerp van de Passiegevel maar kon de bouw niet meer meemaken. Wel is wat Gaudí voor ogen had gebouwd. De Passiegevel is een uitdrukking geworden van verlatenheid, doodsangst, pijn, lijden en sterven. Bij dit deel hoort u een indrukwekkend deel uit het Stabat Mater (1925) van de Poolse componist Szymanowski.

*De presentatie is in de vorm van **audiovisuele show**.*

*De beelden en de muziek en de mondelinge toelichting door Henk Butink zullen u ontroeren en boeien.*

Waar? De Morgenster, Vinkeveen

Wanneer? Woensdag 24 februari, 20 uur

## Op groene voet ...

Wandelen is een mooie vorm om natuur te beleven en in gesprek te gaan: over de natuur, de rol van de mens in de Schepping en ons geloof.

Daarom organiseert natuurgids Ineke Bams op zondag 21 maart een beleveniswandeling door Lusthof De Haeck en langs de Nieuwkoopse Plassen.

Er worden bijpassende teksten uitgesproken en er is ruimte voor gebed en gesprek. Uiteraard is er ook aandacht voor planten en dieren die ons pad kruisen.

De wandeling is gebaseerd op de beleveniswandeling van 'Op Groene Voet' van het Nederlands Bijbelgenootschap. Op 21 maart zitten we midden in de veertigdagentijd.

Aan alle kanten zal te merken zijn dat het lente is. Voldoende aanknopingspunten dus voor een zinvolle wandeling!

De wandeling is 4 à 5 km lang. Voor wat te drinken onderweg wordt gezorgd. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Bij meer belangstelling wordt er een extra datum geprikt.

24

---

Startpunt is de parkeerplaats bij de werkschuur van Natuurmonumenten:

Werkschuur de Kievit  
Hollandsekade 23A, 3651 LS Woerdense Verlaat.

De wandeling start om 14 uur. De verwachting is dat we om ca. 16 uur weer op de parkeerplaats te staan.

Voor aanmelden en meer informatie kunt u terecht bij Ineke Bams, [ineke.bams@live.nl](mailto:ineke.bams@live.nl) | 06-27434885.



## Schatgraven. Dichter**bij** het lied

*Lezing, muziek en zang*

Neem een liedboek in handen en je hebt een schatkamer onder handbereik. Elk lied is op eigen wijze ontstaan; door een ervaring van een dichter, de componist werd door iets geïnspireerd, tijd en geschiedenis doorademen de tekst. Kortom: achter elk lied gaat een eigen, uniek verhaal schuil. Wanneer je zo'n verhaal eenmaal kent, gaat een lied meer voor je leven, zing je het bewuster, beleef je het meer intens, klinkt het voorgoed anders.

Predikant-muzikant Erick Versloot zal na enkele inleidende en meditatieve notities over zingen aan de hand van een aantal liederen ons meenemen door de tijd.

We krijgen letterlijk en figuurlijk een beeld van dichters en componisten en zullen de geschiedenis van het ontstaan van een lied horen en soms ook welke geschiedenis een lied later in mensenlevens heeft geschreven. Hij doet dat op meditatieve en informatieve wijze, poëtisch, speels en met humor.

Zo zullen we met elkaar schatgraven en parels ontdekken in het liedboek. En uiteraard zullen de liederen daarna ook rondom orgel en piano gezongen worden!

Donderdag 4 februari in De Rank, Mijdrecht

Vanaf 19.30 uur inloop met koffie, 20.00-21.30 uur programma daarna drinken we een glas met elkaar en is er gelegenheid voor ontmoeting



## Paulus, de apostel. Zijn leven en zijn werk

Wie was Paulus, de grote apostel? Wat dreef hem?

Tom Wright, vooraanstaand Brits Nieuwtestamenticus, hoogleraar en van 2003 tot 2010 bisschop van Durham in de Anglicaanse kerk probeert in zijn boek *Paulus. Een biografie* (2019) bovenstaande vragen te beantwoorden.

Wie was deze Paulus, die de volgelingen van Jezus eerst opjoeg en doodde en vervolgens één van hen werd – en die daarmee het gezicht van onze cultuur beslissend beïnvloedde?



Of je dus wilt of niet, Paulus is ook van invloed op jouw leven.

Op twee avonden in het vroege voorjaar van 2021 gaan we met dit boek aan de slag.

De eerste avond verdiepen we ons in de levensloop van Paulus en de vraag wat hem tot zo'n succesvol apostel heeft gemaakt.

Aan het einde van die avond maken we een gezamenlijke keuze uit één van de vele brieven die Paulus schreef.

Op die brief vestigen we dan een maand later onze aandacht.  
Van harte welkom!

Waar? De Schakel, Wilnis  
Wanneer? Donderdag 18 februari  
en 18 maart om 20.00 uur

Informatie: ds Piet Ravensbergen, 06-51112285  
[predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl](mailto:predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl)

## **Matteüs, Lucas en Johannes: zoek de verschillen !**

Een lezing door dr Piet van Midden

*Verrassend, verhelderend en verdiepend lezen in de Bijbel*

Hoe kijk je als oudtestamenticus tegen het Nieuwe Testament, of nog wat scherper, de Evangelies aan?

Antwoord: allereerst als onderscheiden boeken. Matteüs is echt Lukas niet en je moet ze ook niet uit elkaar halen. Om over Johannes maar te zwijgen. De verschillen zijn enorm, hoewel ze alle drie over dezelfde thema's schrijven. Die thema's zijn altijd aan de Hebreeuwse bijbel gelinkt.

Op woensdag 7 april zetten we de drie genoemde evangelies in een kader:

**Matteüs** is een 'kopie' van de Hebreeuwse Bijbel, en Jezus krijgt de trekken van Mozes.

**Lucas** heeft de opbouw van een reisverhaal: van Jeruzalem terug naar Jeruzalem, en in zijn deel 2 gaan we van Jeruzalem naar Rome.

**Johannes** werkt met theologische thema's. Een voorbeeld: wat als eerste over Jezus wordt opgemerkt, is dat Hij het Lam Gods is, maar dat lam blijkt ook een herder (h. 10) en kan niet rekenen op een huurling, die hem in de steek laat.

Kortom: reden genoeg om de verschillen te zoeken.

Woensdag 7 april, aanvang 20 uur  
in De Rank, Prins Bernhardlaan, Mijdrecht

Voor meer informatie: ds Erick Versloot,  
ds.erick@pgmijdrecht.nl

## 'Bonhoeffer – Wie ben ik?'

*Muziektheatervoorstelling door Kees van der Zwaard*

Op 5 mei 2020 was het 75 geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid. En ondanks tijdelijke beperkingen van het afgelopen jaar, waardoor deze voorstelling helaas geen doorgang kon vinden, vieren we nog steeds die vrijheid. Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar oud.

Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela. In antwoord op de vraag 'wie ben ik?' vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling 'Bonhoeffer – Wie ben ik?' volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord leeft op die vraag 'wie ben ik?'

Hij speelt samen met violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren.

En zij zal als Maria von Wedemeyer, Bonhoeffers geliefde, onbereikbaar nabij zijn.

*Brieven en gedichten: Dietrich Bonhoeffer, Maria von Wedemeyer; vertaling: Corrie Kopmels, Kees van der Zwaard*

Wanneer? Vrijdag 23 april, 20 uur  
Waar? De Janskerk, Mijdrecht  
Toegang: 10 euro inclusief een drankje na afloop; jongeren tot 18 jaar gratis.



## **Volkskerstzang in De Ronde Venen zondag 20 december**

*Komt allen tezamen!*

*Venite adoremus ...!*

Het begon met een droom van pastoor Gerard Griffioen:  
*'Wat zou het mooi zijn als vanuit allerlei richtingen mensen naar buiten treden en we elkaar ontmoeten rondom de positieve boodschap van kerst'.*

Die droom werd in 2018 werkelijkheid.  
En op zondagmiddag 20 december 2020 verzamelen opnieuw mensen zich in de Ontmoetingskerk (Dorpsstraat) in Wilnis en de Janskerk (Janskerkplein) in Mijdrecht.  
Om 14.00 uur gaan de deuren open en klinkt er muziek. Na het aansteken van de kaarsen worden er adventsliederen gezongen.

Om 14.30 uur gaan we naar buiten en met de muziek van Brassband Concordia voorop lopen we elkaar tegemoet in de richting van Driehuis. Onderweg wordt er gestopt en gezongen en dan arriveren we om 14.50 uur bij de Johannes de Doperkerk in Driehuis.

29

---

Daar houden we om 15 uur een volkskerstzang onder begeleiding van Concordia. Natuurlijk is het ook mogelijk om om 15 uur de volkskerstzang daar direct te bezoeken.

Om 16 uur staat daarna bij gunstig weer op het plein van Driehuis en anders in de prachtig versierde kerk warme chocomel en glühwein klaar en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Wees welkom, wandel mee, zing mee, doe mee!

Gezamenlijke kerken in de Ronde Venen

## Zin in Film ...

Rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen i.v.m. Covid-19 vertonen we films over maatschappelijke thema's van deze tijd, rakend aan religie. Aanvang 20 u., ontvangst vanaf 19.45u. Aanmelding vooraf is gewenst i.v.m. de beschikbare ruimte.

**The Two Popes**, in 'De Morgenster': donderdag 17 september  
The Two Popes is een historische dramafilm uit 2019 onder regie van Fernando Meirelles. De film is gebaseerd op de abdicatie van paus Benedictus XVI en de verkiezing van paus Franciscus in 2013.

**Hidden Figures**, in 'De Morgenster': dinsdag 13 oktober  
Hidden Figures (2016) is het ongelofelijke verhaal van Katherine Johnson, Dorothy Vaughn en Mary Jackson, drie briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst, die werkten bij de NASA.

**Wadjda**, in 'De Ontmoetingskerk': donderdag 25 februari  
Wadjda is een vrolijk tienjarig meisje dat met haar moeder in een buitenwijk in Saoedi-Arabië woont. Hoewel meisjes in het streng-islamitische koninkrijk niet mogen fietsen, heeft de vrijgevochten hoofdpersoon haar zinnen gezet op een mooie, nieuwe fiets. Wadjda is de eerste lange speelfilm (2012) die volledig werd opgenomen in Saoedi-Arabië.

**Nice People**, in 'De Ontmoetingskerk': donderdag 25 maart  
Over het eerste Somalische Bandy-team (soort ijshockey) ter wereld, bestaat uit Somalische immigranten, woonachtig in het 'vriendelijke' Zweedse plaatsje Börlange. Hoewel de jongens nooit eerder op de schaatsen stonden, willen ze meedoen aan de wereldkampioenschappen Bandy in Siberië. Patrik Andersson, een lokale zakenman, probeert zijn Zweedse landgenoten, met een lichte angst voor vreemdelingen, op een leuke manier kennis te laten maken met de Somalische vluchtelingen in zijn thuisstad.

Aanmelding Vinkeveen: [ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl](mailto:ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl)

Aanmelding Wilnis: [predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl](mailto:predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl)

## Oecumenische vieringen in De Ronde Venen

- 20 september viering van de Vredesweek in de H. Hart van Jezuskerk, Vinkeveen om 10 uur  
[www.paxvoorvrede.nl](http://www.paxvoorvrede.nl)
- 13 december Adventsviering in de H. Antonius van Paduakerk, De Hoef om 10 u
- 17 januari viering van de Week van gebed om eenheid van christenen in 'De Morgenster', Vinkeveen om 10 uur  
[www.raadvankerken.nl](http://www.raadvankerken.nl)
- 17 februari Aswoensdagvieringen in De Ontmoetingskerk, Wilnis om 19.30 u. en in De Rank, Mijdrecht, om 19 u.
- 9 april viering van Witte Donderdag in de H. Antonius van Paduakerk om 19.30 uur

31

---

## Viering Wereldgebedsdag 5 maart 2021 om 19 uur

'Building on a strong fundation ~ Matteus 7: 24 – 27'

De Wereldgebedsdag wordt iedere eerste vrijdag in maart gevierd in De Rank. Wereldwijd zijn christenen zo verbonden met elkaar: samen vieren, bidden en delen. Ieder jaar staan de gebruiken van een ander land centraal, dit jaar *Vanuatu*.

Een verbindend initiatief, van harte welkom.

[www.wereldgebedsdag.nl](http://www.wereldgebedsdag.nl)

## Adressen

### *Rooms Katholieke parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen*

Centraal Secretariaat:

Kerklaan 2, 3645 EV Vinkeveen, 0297-265046

[www.stjandedoper-vechtenvenen.nl](http://www.stjandedoper-vechtenvenen.nl)

HH Cosmas & Damianuskerk & *Trefpunt voor Levenskunst*

Kerkstraat 23, Abcoude

H. Antonius van Padua, Oostzijde 45, De Hoef

H. Johannes de Doper, Driehuisplein 1, Mijdrecht/Wilnis

H. Hart van Jezus, Kerklaan 2, Vinkeveen

### *Protestantse Gemeente Abcoude*

Dorpskerk, Kerkplein 45

't Hoogt, Kerkplein 32

[www.dorpskerkabcoude.nl](http://www.dorpskerkabcoude.nl)

### *Oud-Katholieke Statie van de H. Elia te Mijdrecht*

Grutto 2a, Mijdrecht

[derondevenen.okkn.nl](http://derondevenen.okkn.nl)

### *Protestantse Gemeente Mijdrecht*

'Irene' bij de Janskerk, Kerkstraat 11

De Rank, Prins Bernhardlaan 2

[www.pgmijdrecht.nl](http://www.pgmijdrecht.nl)

### *Protestantse Gemeente 'De Morgenster' Vinkeveen – Waverveen*

Herenweg 253

[www.morgenstervinkeveen.nl](http://www.morgenstervinkeveen.nl)

### *PKN Ontmoetingskerk & De Schakel, Wilnis*

Dorpsstraat 20

[www.pknontmoetingskerkwilnis.nl](http://www.pknontmoetingskerkwilnis.nl)



I.E.O.