

Juli / augustus 2019 54^e jaargang nr. 7

Digitale kopy **dinsdag 27 augustus** vóór 18.00 uur naar email:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Kerkdiensten 2019

Zondag 7 juli

10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
 Kindernevendienst : “Ik heb iets voor je” Lucas 10:1-20
 Collecten : Diaconie binnenlands: vakantietas kinderen /
 Gebouwen
 Jeugdcollectant : Martin den Boer
 Crèche : Sjaan den Boer
 Bloemendienst : Richt Bouma

Zondag 14 juli

10.00 uur : ds. A. Schrage-Buitenbos,
 Ouderkerk a/d Amstel
 Kindernevendienst : “Naast wie sta jij?”, Lucas 10:25-37
 Collecten : Diaconie: St. Welzijn Wajir/ Kerk
 Jeugdcollectant : Zoë Verkaik
 Crèche : Suze de Haan
 Bloemendienst : Marrie den Braber

Zondag 21 juli

10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
 Kindernevendienst : “Neem de tijd!” , Lucas 10:38-42
 Collecten : KiA Werelddiaconaat: Onderwijs in
 Zuid Afrika / Kerk
 Jeugdcollectant : Lisa van der Eijk
 Crèche : Corrie Arendsen
 Bloemendienst : Wim Brouwer

Zondag 28 juli

10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
 Collecten : Diaconaal Platform De Ronde Venen/
 Gebouwen
 Jeugdcollectant : Saar Haak
 Crèche : Joost de Bruine
 Bloemendienst : Bram de Vries

Zondag 4 augustus

10.00 uur : ds. G. Jongsma, Staphorst
 Na de dienst is er koffiedrinken
 Collecten : Diaconie: Voedselbank / Kerk
 Jeugdcollectant : Mia Immerzeel
 Crèche : Femke Immerzeel
 Bloemendienst : Marijke Nagtegaal



Zondag 11 augustus

10.00 uur : dhr. R. Verkaik, Wilnis
 Collecten : Gebouwen / Kerk
 Jeugdcollectant : Mark v.d. Eijk
 Crèche : Jeanette Kool
 Bloemendienst : Jacques Rijkmans

Zondag 18 augustus

10.00 uur : ds. M. v.d. Wilt- Karreman, Leidsche Rijn
 Na de dienst is er koffiedrinken
 Collecten : Kerk / Gebouwen
 Jeugdcollectant : Zoë Verkaik
 Crèche : Rianne Angenent
 Bloemendienst : Joke Honig

Zondag 25 augustus Maaltijd van de Heer

10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
 Collecten : ZWO Colombia / Kerk
 Jeugdcollectant : Lisa v.d. Eijk
 Crèche : Marijke Nagtegaal
 Bloemendienst : Pie Lakerveld

Zondag 1 september

10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
 Na de dienst is er koffiedrinken
 Kindernevendienst :
 Collecten : Kerk / Gebouwen
 Jeugdcollectant : Martin den Boer
 Crèche : Aartje Verkaik
 Bloemendienst : Ineke Vrielink

Agenda

Maandag 15 juli - voorbereiding Eredienst:
I Samuël 1: 1-20

24 t/m 28 augustus - Kamp Woudenberg

Dinsdag 27 augustus - Laatste dag inleveren kopy
vóór 18.00 uur de volgende is 24 september

Vrijdag 30 augustus - Toneelavond De Schakel

Zaterdag 31 augustus - Toneelavond De Schakel

Maandag 2 september - Moderamen



Pastorale

Overgewicht

Je hebt het dubbeldikke nummer van ons kerkblad in handen, bestemd voor de maanden juli én augustus. De zomeruitgave dus. Nu zou je verwachten dat wanneer het een dubbelnummer betreft er ook extra veel te lezen valt. Maar, naar alle waarschijnlijkheid moet ik jullie dan teleurstellen, al zal dat nu juist voor anderen weer een opluchting zijn! Een dubbelnummer, omdat er in de zomeruitgave nu eenmaal minder te melden is. Nu de schoolexamens afgesloten zijn, de uitslagen bekend gemaakt, de vakanties voor de deur staan en de zomer, op 21 juni de langste dag van het jaar, officieel haar intrede heeft gedaan breekt de jaarlijkse periode van fysieke en geestelijke herbronning aan. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren en op vele wijzen. Of je nu wegtrekt voor een actieve c.q. passieve vakantie, of juist thuis blijft in de luwte van tuinen, of je nu een wandeling maakt langs de Cote d'Azur, de Wilnise Zuwe, of het strand van Ameland, het kan en mag allemaal even in een lagere versnelling. Graag zelfs!

Dat wens ik ons allen dan ook toe: dat we momenten vinden van her-scheppen en re-creëren. Bewust terugschakelen naar een lagere versnelling. Even afvallen van alles wat ons als overgewicht is gaan aankleven, zodat we op een gezond gewicht zijn voor onze startzondag na de zomer.

Algemeen

Over de zomer gesproken.

Van 29 juli t/m 18 augustus zijn Heleen en ik op vakantie. Mocht er pastorale ondersteuning of bijstand gewenst zijn neem dan contact op met de scriba of preses van onze gemeente:

Annemiek Vis-Brinksma, Burg. van Trichtlaan 140, 0297-282603 scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Ingrid Schutte-Lettink, Pastoor Kannelaan 21, 0297-272037 praeses@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Vanzelfsprekend is er die drie weken geen inloopuur. Vanaf maandag 19 augustus wordt de draad weer opgepakt.

Gemeenteopbouw

Startzondag of gemeentezondag?

Gewoontegetrouw valt de 'startzondag' van veel PKN gemeenten binnen de eerste helft van september, maar een wet van Meden en Perzen is dat niet. Er valt aan die data te tornen. Op 2 september beginnen de scholen weer in Midden-Nederland en dus ook in Wilnis. Dat lijkt een goed moment om dan ook te starten in de kerkelijke gemeente. Toch houden wij onze startzondag dit jaar 'pas' op 6 oktober. Niet omdat wij wat traag van begrip zijn, of graag achter de feiten aanlopen, maar vanuit praktisch oogpunt.

Op 1 september is De Schakel volledig in gebruik voor de (uitgestelde) toneelvoorstelling en twee weken later voor de Najaarsmarkt. Op 8 en 22 september ben ik als voorganger niet beschikbaar en op 29 september hebben we de tweede scholendienst van dit jaar. Daarom heeft de Taakgroep Eredienst besloten om onze startzondag op 6 oktober te organiseren. Op die zondag vieren we ook de Maaltijd van de Heer. Voordeel van deze verplaatsing is dat we letterlijk en figuurlijk meer ruimte en tijd hebben om een inspirerende startzondag in elkaar te zetten. Liturgisch gezien kun je eigenlijk geen startzondag houden, waarop je met elkaar opnieuw opstart, zonder de Maaltijd van de Heer te vieren. Dat kan wel mooi samen op 6 oktober. En last but not least theologische gedacht: door wat later in de tijd te 'starten' kunnen we dat minder gelukkige woord 'startzondag' heerlijk vervangen door waar het specifiek op die zondag omgaat: extra aandacht leggen op het gemeente van Christus zijn. Zo gaan we die dag dan ook noemen: geen startzondag, maar gemeentezondag en wat mij betreft blijven we dat ook doen. Zoals ooit al eens gezegd: we zijn geen activiteitenvereniging met seizoenen. We starten niet en herstarten ook niet, maar we accentueren. Immers, als kerk waren we al begonnen zo'n 2000 jaar geleden!

Thema van dit jaar is: Een goed verhaal. In het kerkblad van september zal er meer over te lezen zijn.

Houd zondag 6 oktober dus open voor onze gemeentezondag en vraag jezelf deze zomer eens af welk verhaal jij te vertellen hebt?

Activiteiten komende maand/ agenda

Voordat de vakanties beginnen lezen we op maandag 15 juli nog een keer met elkaar als voorbereiding voor de Eredienst van zondag 21 juli.

Deze keer verdiepen we ons in het verhaal van Peninna en Hanna. Twee vrouwen, echtgenoten van één man Elkana uit de stam Efraïm. Peninna kreeg kinderen, maar Hanna bleef, tot haar eigen schande in die dagen, kinderloos. Een vraag die je vanuit onze tijd zomaar aan deze lezing zou kunnen stellen is: moet je werkelijk vader en moeder worden, om vruchtbaar te kunnen zijn? Het verhaal staat in 1 Samuël 1,1-20. We beginnen zoals gebruikelijk om 19.30 uur in De Schakel.

Welkom dus! De ervaringen tot nu te leren dat het steeds weer verrassend en verrijkend is om samen te lezen en te delen wat dat gelezene met ons doet.

Bij de erediensten

Wat heet gewoon?

Zoals ik al in het kerkblad van juni schreef begint weliswaar na zondag Trinitatis de zogenaamde feestloze periode, maar geen lege periode. Groen, de kleur van hoop, groei en toekomst is de liturgische kleur tot aan de eerste zondag van Advent. Omdat we de komende twee maanden alleen maar ‘gewone’ diensten hebben zal ik daar verder niet veel over schrijven. Diverse collega’s zullen in deze periode voorgaan in de Ontmoetingskerk. Van harte heten we hen welkom als voorganger in onze vieringen en hopen we op inspirerende, groene diensten. De eerste viering ‘met een randje aan het groen’ is de dienst van 25 augustus waarin we de Maaltijd van de Heer zullen vieren met elkaar.

Trinitatis

Waar ik graag in deze rubriek nog een keer op terug wil komen is de viering van 16 juni: zondag Trinitatis. In die dienst heb ik gezegd dat ik het spannend vind of het ons zou lukken wat meer vertrouwd te raken met de verhouding van Vader, Zoon en Geest zoals dat beleden wordt in het dogma van de Drie-eenheid. Nu is het woord dogma voor veel mensen in onze tijd een aanleiding om een gereserveerde houding aan te nemen, of voorzichtigheid te betrachten op wat er dan gezegd gaat worden.

Waar in de viering van 16 juni geen ruimte voor was, zijn enkele opmerkingen waar die trinitarische argwaan vandaan zou kunnen komen. Wat mij persoonlijk heeft geholpen om kritisch, maar niet negatief met het begrip Drie-eenheid om te gaan is inzicht verkrijgen in de ontwikkelingsgeschiedenis van dit begrip.

In de evangeliën lezen we met regelmaat dat de vraag gesteld, c.q. de opmerking gemaakt wordt: Wie is toch deze (Jezus)? Dat blijkt steeds een belangrijk, maar ook controversieel gespreksonderwerp. Wat door de leerlingen in de omgang met Jezus over hem wordt beleden varieert van het belijden van Petrus: ‘Gij zijt de Christus’, tot de tekst aan het einde van het Matteüs evangelie: en toen zij hem zagen (de leerlingen Jezus na zijn opstanding uit de dood) bewezen zij hem alle eer, al *twijfelden* enkelen nog. Mat. 28,17). Na de opstanding van Jezus en de Geestervaringen van Pinksteren raken ‘de mensen van de weg’ zo ‘Begeisterd’ dat daaraan geen einde meer komt tot op de huidige dag.

In de vroege kerk blijft de vraag: wie is toch deze?, gesteld worden en gaat het interpreteren van zijn leven, dood en opstanding door. Is Jezus God óf mens, of God én mens? Ging de Geest van God uit, of van de Zoon, óf van God en de Zoon? Dat Vader, Zoon en Geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, daarover is men het wel eens. Hoe zou dan, met name Jezus, in die verbondenheid geduid moeten worden, daarover wordt nog lang gedebatteerd. Uiteindelijk zal die discussie uitmonden in het leerstuk van de Triniteit en de Tweenaturenleer.

De Griekse kerkvaders ontwikkelen in hun denken en spreken over *het wezen(lijke)* van God het begrip *ousia*. God is één van wezen, maar maakt zich op verschillende manieren kenbaar, namelijk als: Vader, Zoon en Geest. Voor die verschijningen munten zij de term *hypostase*. Dus: God is *één van wezen*, maar gekend in drie *hypostasen*. Die term wordt door kerkvader Augustinus vertaald als *persona*. Oorspronkelijk verwees deze term naar een masker dat in het theater werd gebruikt, wanneer de auteur een bepaalde sociale rol speelde. Door letterlijk van masker te verwisselen, was je nog dezelfde auteur, maar speelde je wel een andere rol. Dat is de kern van het begrip van de Drie-eenheid. In de Zoon zien we de Vader, maar weer anders dan in de Geest.

Voor mensen in de oudheid die Grieks of Latijn spraken waren de termen *hypostase en persona* niet problematisch. Iedereen wist dat wanneer een auteur een *persona* opzette, hij wel dezelfde was, maar gelijktijdig zich op een andere manier kenbaar maakte.

Voor ons, mensen in de huidige, moderne tijd ligt daar de spanning. Het begrip persoon, staat voor een individu, voor één enkel mens, en wanneer je in gesprek raakt met anderen, of andersgelovigen wordt dan

ook al snel de vraag gesteld: hoe één God die uit drie personen bestaat toch één kan zijn. Dat heeft dus met onze huidige interpretatie van het moderne begrip persoon te maken. Wanneer persona persoon wordt, en je je niet langer bewust bent van de verschillen, dan kom je theologisch in de problemen. Niet dat ik nu de verwachting heb het begrip Drie-eenheid voor eens en altijd te hebben uitgelegd, zo dat al zou kunnen, maar het leek me belangrijk om dat met jullie te delen. Want, zouden we als gemeente kunnen bestaan als we niet iets van het wezenlijke van God zouden ervaren in de persoon van Vader, of Zoon, of de heilige Geest? Ik denk van niet, maar misschien denkt u daar wel heel anders over. Ik hoor het graag.

In Memoriam

Op woensdag 12 juni jongstleden, is ons gemeentelid Fijtje Marijtje (Rie) Alblas – Kruiswijk overleden, op de leeftijd van 93 jaar. De laatste jaren van haar leven woonde ze samen met haar man Teus in Gerardus Majella, in Mijdrecht, totdat Teus overleed in januari van 2018. Door het afnemen van haar geestelijke gezondheid en in toenemende mate ook van haar lichamelijke krachten zijn de laatste jaren moeizaam geweest. Voor haar, voor haar kinderen en kleinkinderen en allen die om haar heen stonden.

Boven de rouwkaart schrijven de kinderen:

Als je ouder wordt,

soms niet meer weet waar je bent.

Als je mensen ziet,

Ze niet altijd meer herkent.

Als je toch blijft strijden,

om bij ons te leven.

Dan hopen wij dat je nu,

de eeuwige rust is gegeven.

Aan die aardse strijd is nu, na een lang en vol leven, een einde gekomen. Rie Alblas – Kruiswijk is ingegaan in de grazige weide van Gods eeuwige vrede. Ook al is Rie nu door haar sterven over het lijden heen getild, toch is er de rouw om het verlies van een geliefde moeder, oma, familielid, en zoveel meer. Laten we daarom bidden om steun en kracht voor de kinderen, kleinkinderen en allen die om haar rouwen en haar zullen missen.

Tot slot

Ik weet niet of ik aan het vermoeden, in het begin van deze pastorale opgeschreven, heb voldaan, dat dit een wat dunnere bijdrage mijnerzijds zou worden. Ik schrijf nu eenmaal, niet omdat ik me zo graag wil laten gelden, maar omdat ik geacht wordt als predikant ook voorganger te zijn in onze gemeente. Die rol vat ik breed op. Als we ons niet langer verdiepen in elkaar, in de traditie en de toekomst van de christelijke kerk, en we geen weet meer hebben van de schouders waarop we staan, als we niet meer deelnemen aan het geloofsgesprek dat gevoerd is en gevoerd zal worden, dan denk ik dat we inderdaad eerder meer op een vereniging met seizoenen gaan lijken dan op een geloofsgemeenschap in een stroom die vloeit door de tijd en leeft in en naar een toekomst die geen einde heeft. Ik moet dus schrijven in de hoop en verwachting dat we zullen blijven.

Dat je bij wat je denkt en zegt dat altijd te snel vanuit je eigen referentiekader doet werd me weer eens duidelijk in de viering van 23 juni. Daar heb ik iets gezegd over het gemak, of de lichte tred van de zomer. Even rustig aan, wat gas terugnemen, tijd voor ontspanning en recreëren. Na de dienst werd ik daar door een boerin op geanimeerde wijze op aangesproken, omdat zij over *die lichte zomerse tred* toch echt wat anders denkt wanneer het weer van het moment je dwingt in no-time 24 hectaren gras te maaien. Wat ik dus maar wil zeggen: Het gaat bijna altijd anders dan je denkt, maar meestal lukt het me om daar goed mee te leven en hopelijk jullie ook.

Met een hartelijke groet voor jullie allen, van hart tot hart en van deur tot deur.

ds. Piet Ravensbergen

werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

inlooppuur in De Schakel - donderdag 14.00 -15.30 uur

telefoon - 06-51112285

mail-predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl



Diaconie

Dienstverlening uit liefde tot God

Allereerst willen we u vanaf deze plaats een fijne zomer toewensen. Iedereen die op vakantie gaat, wensen wij een goede reis en uiteraard ook een behouden thuiskomst. Voor de thuisblijvers hopen wij op een aangename temperatuur en voldoende sociale contacten, met wie u een ontspannen tijd kunt doorbrengen. Laten we deze periode met z'n allen onze ogen en oren goed open houden en eens wat vaker bij onze naasten binnen lopen, die het vanwege de vakantieperiode even zonder hulp, burens of familie moeten stellen,.

In de vakantieperiode gaan de erediensten uiteraard gewoon door en daarom vragen wij deze periode uw aandacht voor de volgende diaconale collecten:

- 14 juli: Stichting Welzijn Wajir (bekend via. dr. Groeneveld)
- 21 juli: Werelddiaconaatproject via Kerk in Actie
- 28 juli: Plaatselijk diaconaat: DPF De Ronde Venen
- 4 augustus: Voedselbank De Ronde Venen
- 25 augustus: Ons eigen ZWO-project.

Stichting Welzijn Wajir is bezig om een nieuw project te gaan starten in Wajir. Gehandicapte kinderen zijn daar volledig uit beeld geraakt. Voorheen was er vanuit de RK-kerk een revalidatiekliniek waar gehandicapte kinderen een behandeling konden volgen. Deze kliniek is echter volledig verloedert en de RK-kerk kijkt er niet meer naar om. Stichting Wajir heeft contact gezocht met de (plaatselijke) overheid en met het Liliane Fonds en in samenwerking met hen willen zij de revalidatiekliniek renoveren en zorgen dat er weer een plek komt, waar gehandicapte kinderen behandeld kunnen worden, maar waar zij bovenal weer gezien mogen worden. Er zijn zo'n 5000 gehandicapte kinderen in Wajir, op dit moment krijgt echter maar een handje vol kinderen een behandeling.

Het werelddiaconaatproject van Kerk in Actie waar uw gaven voor gevraagd worden is "Onderwijs in geweldadige wijken in Zuid-Afrika" Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en geweldadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Zij geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding af te maken. Ook helpen zij bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiecampen en trainingen groeit het zelfvertrouwen van de jongeren en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Lange tijd hebben we weinig vernomen van het Diaconaal Platform De Ronde Venen en dat hebben wij gezien als geen nieuws is goed nieuws. Bij de start, een aantal jaren geleden is er aan de plaatselijke kerken een bijdrage gevraagd en daarmee heeft het Diaconaal Platform de afgelopen jaren, samen met andere sponsorgelden vele hulpvragen kunnen verwerken. Het gaat hier altijd om situaties waarin er dringend hulp geboden moet worden, maar waar de zorgvrager niet terecht kan bij de professionele hulporganisaties. Nu begint de financiële bodem in zicht te komen en wordt er nogmaals een bijdrage van de kerken gevraagd. Wij willen dit vorm geven door middel van een collecte. Nu lijkt het misschien dat het Platform alleen iets van zich laat horen wanneer ze iets nodig hebben, in de toekomst hopen zij dit te veranderen. De afgelopen periode heeft het Platform gedraaid op drie bestuursleden en deze hebben zich vooral toegespitst op de hulpvragen. Inmiddels zijn er drie nieuwe bestuursleden aangetrokken (waaronder ondergetekende) waardoor er meer ruimte zal komen voor informatie-uitwisseling.

In de zomervakantie blijft ook de Voedselbank op volle toeren draaien. Deze periode blijven we dus het Product van de Maand voortzetten. In juli blikken soep, in augustus shampoo en in september tandpasta. Misschien kunt u deze periode de zondagen dat u niet met vakantie bent een extra product meebrengen. Het

aantal kerkbezoekers ligt deze periode natuurlijk wat lager, maar helaas neemt het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de Voedselbank niet af.

Vriendelijke groet namens alle leden van de diaconie,
Erika de Bruine.

Toneel 'De bittere pil'

De Toneelgroep speelt voor u op vrijdag- 30 en zaterdagavond 31 augustus a.s. de 'doldwaze' komedie 'De bittere pil' in De Schakel.

De aanvang van beide voorstellingen is om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Zoals eerder al aangegeven zijn de kaarten die u al heeft gekocht voor de afgelaste opvoeringen van 5 en 6 april j.l. gewoon nog geldig en kunnen besteed worden, naar uw keuze, op zowel de vrijdag- als de zaterdagavond.

Vanaf 10 augustus zijn er ook weer kaarten verkrijgbaar in de voorverkoop bij Van Soest Stoffen, Dorpsstraat 30 in Wilnis. Zij verkopen ze u graag!

De prijs is € 8,00 per persoon en de netto-opbrengst van beide avonden is traditioneel bestemd voor de kerk. Overgebleven kaarten worden op de avond van opvoering nog verkocht aan de zaal.

Wij nodigen u van harte uit te komen genieten van de belevenissen in de huisartsenpraktijk van Edward Bovenhaar, die vanwege een verbouwing van de praktijkruimte genoodzaakt is om zijn patiënten te ontvangen in de keuken, die ook het domein is van huishoudster Marietje.

De patiënten die op het spreekuur verschijnen komen soms met herkenbare alledaagse klachten, maar de behandeling is niet altijd even alledaags, en ook niet alle klachten komen nou direct veelvuldig in een doorsnee huisartsenpraktijk voor!

Kortom, genoeg ingrediënten voor een gezellige en vrolijke toneelavond! En lachen is tenslotte gezond..... toch?!

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 30 of 31 augustus!

Met vriendelijke groet, namens de Toneelgroep,
Gert Brouwer

Dankbetuiging

Begin april is Alie de Gooijer met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Na 3 weken heeft de behandelend arts ons verteld dat er voor mijn lieve vrouw, onze moeder en oma geen behandeling meer mogelijk was. We hebben jullie steun en lieve, hartverwarmende kaarten en reacties erg gewaardeerd. Dit was ook een bemoediging voor Alie tijdens haar ziekbed. Na de ziekenhuisopname is Alie naar huis gekomen. We hebben haar nog enkele dagen liefdevol thuis kunnen verzorgen, totdat ze door de Here werd thuis gehaald.

Via deze weg willen we iedereen hartelijk danken voor jullie betrokkenheid en steun.

Fam. G. de Gooijer

TISJA BE'AV, een treurdag in de zomer

Op de negende dag van de Joodse zomermaand Av - Tisja be'av, dit jaar 11 augustus - gedenken onze Joodse broeders en zusters de traumatische gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in de Joodse geschiedenis. Na de verwoesting van de 1e Tempel in 586 v. Chr. werd een vastendag ingesteld.

In dezelfde periode van het jaar 70, ging de 2e Tempel in vlammen op. Rabbi Abraham Ibn Ezra sprak vertwijfeld uit: “Alle heerlijkheid is verdwenen: de Tempel, de ark, de menora, de tafelen. Het volk is in gevangenschap, Jeruzalem verwoest. Alleen stof en stenen blijven. Hoeveel langer zal er nog geweend worden in Sion en gerouwd worden in Jeruzalem?”

De rabbi's die zich na de val van de Tempel in Javne verzameld hadden, stelden een dag van rouw in om beide catastrofes tegelijkertijd te gedenken op de 9e Av. De nationale dag van rouw kreeg in de loop van de geschiedenis een godsdienstige betekenis die ver boven bepaalde gebeurtenissen uitgaat.

Ook andere gebeurtenissen worden herdacht, zoals het neerslaan van de Bar Kochba opstand in het jaar 135, het uitroepen van de 1e kruistocht, de verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492, het begin van de 1e Wereldoorlog en nog meer. Ook de gebeurtenis die plaats vond in 1929 toen Arabische rellen ontstonden in Jeruzalem. Het was de eerste bloedige confrontatie tussen Joden en Arabieren in wat later Israël zou worden. Zo werd Tisja be'av een symbool voor alle rampen en vervolgingen in de Joodse geschiedenis.

Als de maand Av begint wordt er gedurende negen dagen geen vlees gegeten of wijn gedronken, alle uitingen van feest worden vermeden en er wordt niet getrouwd. Er wordt gelezen uit Jesaja en Jeremia over de verwoesting van Jeruzalem. Op de dag zelf zit men 'in zak en as', men vast en er wordt in de synagoge op een treurmelodie geciteerd uit de Klaagliederen van Jeremia. Tegen het einde van de vasten wordt men aan de overlevering herinnerd, dat de Messias geboren zal worden op de 9e Av. Na Tisja be'av volgen zeven weken van troost.

In mijn agenda staat dat dit jaar op 11 augustus het Islamitische Offerfeest wordt gevierd. Tisja be'av wordt niet genoemd... Laten wij dit jaar in onze kerkdiensten Tisja be'av gedenken, in verbondenheid met onze Joodse broeders en zusters.

Sippy Klercq

Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

VACATURE LIJST

Functie	Taakgroep/commissie	Contactpersoon
Ouderling kerkrentmeester	Commissie van Kerkrentmeesters	Willem Engel
Ouderling of contactpersoon	Publiciteit	Annemiek Vis
Leden “beamteam”	Taakgroep Eredienst	Annemiek Vis
Meedenker	Taakgroep Vorming en Toerusting	ds. Piet Ravensbergen
Medewerker Tienernevendienst	Taakgroep Eredienst	Erika de Bruine
Medewerker Ouderencomité		Trudi de Vries