

September 2019 54<sup>e</sup> jaargang nr. 8

Digitale kopy **dinsdag 24 september** vóór 18.00 uur naar email:  
[kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl](mailto:kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl)

---

## Kerkdiensten 2019

### Zondag 8 september

10.00 uur : ds. J.J. Esveldt, Amersfoort  
 Kindernevendienst : “ gekozen”, 1 Samuël 16:1-13  
 Collecten : Kerk/Gebouwen  
 Jeugdcollectant : Mia Immerzeel  
 Crèche : Rianne Angenent  
 Bloemendienst : Jan van Peursum



### Zondag 15 september

10.00 uur : ds. P. Ravensbergen  
 Na de dienst is er koffiedrinken  
 Kindernevendienst : “Waar vertrouwt je op”, 1 Samuël 17:31-58  
 Tienernevendienst  
 Collecten : KiA Zending/Gebouwen  
 Jeugdcollectant : Saar Haak  
 Crèche : Sjaan den Boer  
 Bloemendienst : Janni van Ankeren

### Zondag 22 september

10.00 uur : ds. J.A. Compagner, Woerden  
 Kindernevendienst : “Wegwezen!”, 1 Samuël 19:9-17  
 Collecten : PKN: Vredeswerk/ Kerk  
 Jeugdcollectant : Mark van der Eijk  
 Crèche : Suze de Haan  
 Bloemendienst : Erika de Bruine

### Zondag 29 september

10.00 uur : ds. P. Ravensbergen  
 Na de dienst is er koffiedrinken  
 Kindernevendienst : “Vijf broden en een zwaard”, 1 Samuël 21:2-10  
 Collecten : Scholenproject/Jeugdwerk  
 Jeugdcollectant : Zoë Verkaik  
 Crèche : Corrie Arendsen  
 Bloemendienst : Bram de Vries

### Zondag 6 oktober Maaltijd van de Heer

10.00 uur : Ds. P. Ravensbergen  
 Gemeentezondag, Na de dienst is er koffiedrinken  
 Kindernevendienst : “Leve de Koning!”, 1 Samuël 24:1-23  
 Collecten : ZWO Colombia/Kerk  
 Jeugdcollectant : Lisa van der Eijk  
 Crèche : Jolin/Anke  
 Bloemendienst : Marrie den Braber

---



## Agenda

- Donderdag 5 september - Informatieavond voor de vrijwilligers van de najaarsmarkt, 20.00 uur in De Schakel  
- Ouderenmiddag
- Zaterdag 14 september - Najaarsmarkt
- Zondag 15 september - Tienerdienst 10.00 uur Ontmoetingskerk
- Zondag 22 september - Kliederkerk, 15.30 uur in De Schakel
- Dinsdag 24 september - Leeskring Halik, 19.30 uur in De Schakel  
- Laatste dag inleveren kopy  
Vóór 18.00 uur de volgende is 29 oktober
- Donderdag 26 september - Evaluatieavond voor de vrijwilligers van de Najaarsmarkt, 20.00 uur in De Schakel  
- Ouderenmiddag
- Zondag 29 september - Kookeiland 16-20 jarigen, 17.00–20.00 uur Oudhuijzerweg 95  
- Taizéviering 18.00 uur Ontmoetingskerk
- Maandag 30 september - Kerkenraadsvergadering
- Dinsdag 1 oktober - Lezen in Lucas 17: 1-10, om 19.30 uur in De Schakel
- Zondag 6 oktober - Gemeentezondag

## Pastorale

### *De linker en de rechter hersenhelft*

Voor velen is taal het voertuig van onze expressie. Het middel om uit te spreken hoe je je voelt, wat je denkt, waarover je je verheugt, of waarom jij je juist zorgen maakt. Zonder taal, als communicatiemiddel, kunnen we niet bestaan. Als predikant moet je dus wel een beetje van taal houden om je vak te kunnen beoefenen.

Maar taal is meer dan alleen het gesproken, of geschreven woord. Wat ik steeds weer ervaar in het gebruik van allerlei vormen van zogenaamde *klare taal* is juist de beperktheid van haar zeggingskracht. *Hoe* je iets zegt, in welke verband en met welk doel kan een groot verschil maken. En daarnaast, *in* welke taal je iets zegt kan aan woorden een geheel andere betekenis geven. Want hoewel Nederlanders en Engelsen hetzelfde bedoelen als ze zeggen: iets uit het hoofd leren, of: to learn by heart, het maakt nogal verschil of je iets *alleen* met het hoofd, of *alleen* met het hart doet. Hoofd en hart horen bij elkaar en hebben elkaar nodig.

Over het hoofd en het hart schreef de Britse auteur Karen Armstrong een indrukwekkend boek. *De verloren kunst van de heilige geschriften*. Daarin voert ze een pleidooi voor het in balans brengen én houden van onze linker en rechter hersenhelft, of anders gezegd: het hoofd en het hart. De linker hersenhelft is prestatiegericht en nauwelijks op de hoogte van het werk van de rechter helft. Daardoor is zij geneigd tot overmatig zelfvertrouwen. De rechter helft is geheel afgestemd op het Andere – op alles buiten ons – en staat open voor relaties. Gewoonlijk, zegt Armstrong, werken onze hersenhelften samen en zijn hun functies nauw met elkaar verweven, maar er zijn tijden geweest dat de ene helft meer aandacht kreeg dan de andere. Dat roept bij mij dan direct de vraag op of in onze tijd de beide hersenhelften evenveel aandacht krijgen.

Zijn wij in onze samenleving, en kerken (!), niet te prestatie-gericht? En is daarom alleen wat aantoonbaar juist is, relevant? Zou het kunnen dat we *daardoor* steeds meer moeite lijken te hebben met alles wat buiten ons is en heeft *dat* dan weer iets met secularisatie en/of ontkerkelijking te maken, of denk ik nu *weer* te prestatiegericht. Alleen dus, met mijn linker hersenhelft. Dat zou zomaar kunnen.

## **Gemeenteopbouw**

### **Kamp Woudenberg**

Wanneer je dit kerkblad in handen hebt ligt het roemruchte Kamp Woudenberg van dit seizoen al weer achter ons. Met een viertal kerkenraadsleden hebben we op zondag 25 augustus een deel van ‘het kamp’ mee mogen maken. Een inspirerende ervaring om zoveel jongeren enthousiast en gemotiveerd bezig te zien met van alles wat er bij een kamp hoort. Complimenten voor de kampleiding, hun strakke organisatie en flexibele leiding tijdens de kampdagen. Een prachtige vorm van missionair gemeente zijn, al generaties lang. Zolang zelfs dat ‘de dominee’ met een jonge kampleidster een selfie moest maken om aan oma (!) te sturen, die zelf ooit ook een kamp Woudenbergganger is geweest.

Zei Prediker dat al niet eeuwen terug: *Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal worden gedaan; er is niets nieuws onder de zon* (Pred. 1,9). Of ik dat laatste met hem eens ben, weet ik niet precies, maar mooi en waardevol is dat dingen beklijven en steeds weer, ook voor anderen, gedaan worden.

### **Gemeentezondag 6 oktober**

In het vorige kerkblad schreef ik al waarom we dit jaar onze startzondag ‘pas’ op 6 oktober houden en waarom we dat liever gemeentezondag noemen. Het thema voor dit jaar is: *Een goed verhaal*. Welke levens- en ervaringsverhalen hebben wij in onze gemeente aan elkaar te vertellen die ons zo raken dat we er weer van op *verhaal* komen.

Met op het spoor komen van *het goede verhaal* beginnen we in de viering van 10.00 uur, maar natuurlijk doen we dat op die dag wat anders dan we gewend zijn. In de kerk zal een grote doos staan met daarin een heuse Mystery Guest. Aan ons de opdracht én uitdaging om te raden welke gast er in die doos zit. Als dat lukt leest onze Mystery Guest het verhaal voor waaruit hij, of zij is weggelopen. Welk verhaal kunnen we natuurlijk nog niet verklappen, alleen wel dat het uit het evangelie van Lucas komt.

Na de dienst drinken we dan koffie, thee of fris met het nodige lekkers. Daarna zijn er diverse mogelijkheden om gedurende een uur met *Het goede verhaal* in een spellencircuit aan de slag te gaan. En is er een kaartspel dat ongeacht leeftijd in een kleine groep gespeeld kan worden. Een andere optie is om eens in de huid van een ander te kruipen. Een derde mogelijkheid is om te luisteren naar *Het goede verhaal* van een ander. Rond 13.00 uur hopen we op verhaal te zijn gekomen en sluiten we af met een gezamenlijke lunch.

Twee praktische vragen voor nu zijn:

- 1) Zijn er onder ons mensen in het bezit van oude kleding of verkleedspullen voor de kinderen en dat graag ter beschikking willen stellen, tijdelijk of definitief?
- 2) Wie heeft er *een goed verhaal* dat hij/zij, graag zou willen delen op de gemeentezondag? Of dat verhaal nu een geloofs-, levens-, belevings-, of ervaringsverhaal is, dat maakt niet uit. Als het maar een goed verhaal is dat de moeite van het delen waard is.

Kun je op één, of beide vragen een positief antwoord geven, laat dat dan even weten aan één van de leden van de taakgroep Eredienst.

Op *verhaal* komen bij de lunch...

De taakgroep kwam op het volgende idee: als u thuis nou eens een eenvoudige lunch klaarmaakt en die meeneemt naar de kerk, dat in gedachten doet voor een ander: dan rijst bij u misschien de vraag voor hoeveel personen dan wel? Welnu dat laten we graag aan uw verbeelding over. De ervaring heeft ons geleerd dat er altijd *meer dan genoeg* is. Wij nemen uw goede gaven ’s ochtends graag in ontvangst en zullen voor koffie, thee, melk e.d. zorgen.

We maken in *verbondenheid met elkaar* er een mooie, verrassende zondagmorgen en gemeentezondag van.

*Namens de TG: Jan, Judith, Tjitske, Roeline, Piet.*

**I.K.O.-folder Geloven in Ontmoeting 2019 – 2020**

Onder de titel ‘Zaaien op de akker van Gods Geest’ (naar Galaten 6: 8) vervaardigde het I.K.O. opnieuw een verzameling van het vormings- en toerustingswerk van de deelnemende kerken. Een nog meer uitgebreid aanbod dan vorig seizoen. Luisteren naar lezingen, zingen uit de schat van liederen uit de kerkelijke traditie, opnieuw een rondleiding door de Voedselbank. Het vele is goed en het goede is veel.

Een rode draad is dit seizoen het leven en werk van ds Dietrich Bonhoeffer, die zich aansloot bij het verzet tegen het nationaal-socialisme. Een vijftal momenten bieden in de winter gelegenheid met zijn werk kennis te maken en te reflecteren op het geloof van onze tijd.

U vindt het aanbod, waaraan predikanten en vrijwilligers een mooi steentje bijdroegen, in de folder die gelijktijdig met het kerkblad is verspreid en die vanaf september in de kerken verkrijgbaar zal zijn. Laat je verrassen en stel je open!

*Ds Bram-Willem Aarnoutse, secretaris en redacteur*

## **Het nieuwe seizoen: kindernevendienst, jeugd en jongeren**

Met verschillende mensen die zich op allerlei manieren inzetten om met onze jongeren op te trekken op hun geloofsweg naar volwassenheid hebben we ons gebogen over het nieuwe seizoen. Wat goed is en goed draait zetten we op de vertrouwde voet verder. Waar aanpassing gewenst of noodzakelijk was, hebben we die toegepast. Zo is bijvoorbeeld de leeftijdsgroep voor het kookeiland van jongeren iets gewijzigd, omdat de verschillen in de groep te groot waren. Hetzelfde geldt voor de Tienervendienst. Het concept blijft hetzelfde: samen in gesprek over vragen rond geloof en/of maatschappij. Hieronder vind je wat er allemaal te doen is, waaraan je kunt deelnemen en waarbij je van harte welkom bent. *Kom in beweging, ga de uitdaging aan en doe mee, want geloven doe je samen!*

## **Kinderkerk**

### **De kliederkerk**

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Ongeveer één zondag in de maand organiseren we een gezellig uurtje (van 15.30 tot ongeveer 17.00) vol knutselen, spelletjes doen, koken en vooral lekker kliederen rondom een Bijbels verhaal. Wat is er nu leuker dan dit met het hele gezin te doen?!

Gezinnen met kinderen (rond de basisschoolleeftijd), opa's oma's of andere begeleiders zijn weer van harte welkom om samen op ontdekkingstocht door de verhalen te gaan.

Het komend seizoen is er kliederkerk op de volgende data:

*22 september 2019*

*3 november 2019*

*15 december 2019*

*9 februari 2020*

*8 maart 2020*

*5 april 2020*

Benieuwd wat we zoal doen tijdens de Kliederkerk? Bekijk dan de website voor verslagen en foto's, of kom meedoen in De Schakel!

*Het Kliederkerkteam: Jeroen, Eva, Mirjam, Femke en Daphne*

*Contactpersoon: Femke Immerzeel, 0297 272034.*

## **De Kindernevendienst**

De Kindernevendienst is bij jullie allemaal vast wel bekend. Iedere zondag tijdens “de preek” kunnen de kinderen van de basisschool naar een eigen ruimte, waar vanuit de methode *Kind op Zondag* de Eredienst op eigen niveau vorm gegeven wordt. Rondom de Kerst en Pasen worden er projecten gevolgd, waar we als hele gemeente van mee mogen genieten.

*Tijdelijk contactpersoon: Sjaan den Boer, 0297 214065*

## **Tienerkerk**

### **Kookeiland voor Jongeren 16-20 jarigen**

6 keer dit seizoen, meestal op de laatste zondag van de maand, komen we als jongeren en jongvolwassenen bij elkaar rond het kookeiland van de fam. Polhuijs aan de Oudhuijzerweg. Eerst koken we gezamenlijk een maaltijd en daarna gaan we met elkaar in gesprek. Dit seizoen doen we dat aan de hand van het boekje *Gewone catechismus. Christelijk geloof in honderd vragen en antwoorden*. Niet echt een sexy titel voor een boek, maar wel een boek met goede vragen als: Wat is geluk?, Kun je in je eentje geloven? Of, wat heeft God tegen overspel? Dat moet mooie ontmoetingen kunnen opleveren en spannende gesprekken.

De eerste bijeenkomst is op zondag 29 september, van 17.00 tot 20.00 uur. Neem voor meer informatie of aanmelding even contact met mij op. In september zullen er nog persoonlijke uitnodigingen verstuurd worden naar de jongeren binnen de doelgroep. Mocht je daar (net) buiten vallen, maar toch graag meedoen, wees dan meer dan welkom.

*Info of aanmelding: ds Piet Ravensbergen 06-51112285*  
[predikant@ontmoetingskerkwilnis.nl](mailto:predikant@ontmoetingskerkwilnis.nl)

### **De Tienernevendienst 10 – 16 jarigen**

Voor de tieners tussen 10 en 16 jaar organiseren we iedere derde zondag van de maand de Tienernevendienst. De eerste keer zal dus zijn op 15 september. We starten gezamenlijk met de hele gemeente in de Kerk en gaan vlak voor de verkondiging naar onze eigen ruimte. Daar bidden we, daar luisteren we naar Bijbelteksten, daar kijken we soms een filmpje van You Tube en praten we met elkaar hierover. Soms verwerken we het in een creatieve vorm. Op dit moment hebben we het thema nog niet gekozen, dus heb je een goed idee, laat het ons snel weten.

Wij hebben er al weer zin in!

*Heleen Oudijk en Erika de Bruine,*  
*Contactpersoon: Erika de Bruine, 0297 274446*

NB: De kritische lezer zal opgemerkt hebben dat er een overlap is tussen de leeftijd van de Kindernevendienst en de Tienernevendienst. Over de invulling hiervan zijn we met de beide teams aan het nadenken en we zullen daar op een later moment op terug komen, omdat de datum van het inleveren van de kopij voor het kerkblad vóór de vergaderdatum lag.

## **Activiteiten komende maand**

Gelijktijdig met het kerkblad voor september is ook de *I.K.O.-folder Geloven in ontmoeting 2019 -2020* in de bus gevallen. Je hebt er over kunnen lezen hierboven. Twee activiteiten wil ik op deze plek nog nader onderstrepen, omdat die al in september van start gaan.

### **Leeskring Halík**

Opnieuw starten we dit jaar, na de goede ervaring van het voorgaande, een lees- én gesprekskring. Graag wil ik in groepsverband het boeiende, inspirerende, uitdagende en verfrissende boek van de Tsjechische priester Tomáš Halík (2018) lezen. Zoals gezegd lees je er meer over in de folder (pag. 6). We starten op **dinsdag 24 september om 19.30** uur in De Schakel.

### **Lezen Lucas en Matteüs**

Ook lezen in één van de evangeliën, met het oog op de zondagse eredienst, vervolgen we dit seizoen. Tot aan Advent lezen we nog in het evangelie van Lucas om daarna het evangelie van Matteüs ter hand te nemen. Ook daarover meer in de I.K.O.-folder (pag. 8). De eerste keer zal zijn **dinsdag 1 oktober om 19.30.** eveneens in De Schakel. We lezen dan Lucas 17,1-10.

Van harte welkom bij één of beide avonden, maar natuurlijk ook bij alle andere activiteiten die in I.K.O. verband worden aangeboden. Een rijk gevuld en veelkleurig palet. Kom dus in beweging, maak je keuze, doe mee en laat je verrijken, immers: Geloven doe je samen!

## **Bij de erediensten**

### **'Gewone diensten'**

In de dienst van 1 september was Lucas 14,1.7-14 een van de lezingen. Een gelijkenis van Jezus over het kiezen van de goede plaatsen en het bepalen van jouw positie t.o.v. een ander. Hoe doe je dat? Heb je daarin een keuze of bepalen de omstandigheden wat jouw plaats wordt?

Op 15 september lezen we uit het eerste boek Samuël 16,1-13. David wordt tot koning gezalft. Angst lijkt een centraal begrip in die lezing. Samuël is bang voor koning Saul. De oudsten van Betlehem zijn bang voor Samuël.

Waar komt die angst vandaan en wat betekent dat voor de toekomst van het volk en voor de nieuwe koning? Op 8 en 22 september is er een gastvoorganger in de Ontmoetingskerk. We hopen op inspirerende en voedzame diensten.

### **Schooldienst 29 september**

De laatste zondag van september hebben we onze tweede dienst dit kalenderjaar van School en Kerk. Het thema is deze keer: handen uit de mouwen. De school schrijft daarover: 'het is belangrijk om andere mensen te willen helpen.' N.a.v. het thema wordt er in de week vooraf aan de dienst van School en Kerk op school gewerkt aan de invulling en hoop ik opnieuw een gesprek te hebben met één of meerdere groepen. Het verhaal dat wij vanuit de Ontmoetingskerk bij dit thema hebben gekozen staat in Exodus 17,8-16. Mozes wordt geholpen door zijn broer Aäron en Hur in de strijd tegen de Amelekieten.

Een moeilijk verhaal, omdat het direct allerlei vragen oproept. Waarom is het eigenlijk belangrijk anderen te helpen en mag je anderen dan helpen in hun strijd tegen medemensen? Wat zijn Amelekieten eigenlijk? Het resultaat van al dat werken en denken over het thema komt dan samen in de kerkdienst. Natuurlijk gaan we proberen er niet alleen iets goeds, maar ook iets moois van te maken met hopelijk een verrassing waar je niet op gerekend had.

Komen dus, alle kinderen met kleine oren, maar ook anderen met grotere oren op de laatste zondag van september in de Ontmoetingskerk.

### **Eerste Taizé-viering in De Ronde Venen 29 september**

De eerste Taizé-viering dit seizoen in oecumenisch verband is op 29 september in De Ontmoetingskerk in Wilnis. Over doel en opzet van de gemeenschap in Taizé en de Taizévieringen lees je meer op pag. 4 in de I.K.O.-folder. Van harte welkom, in de eerste viering van dit seizoen, of al eerder bij het vooraf oefenen van de liederen met aansluitend een gezamenlijke maaltijd.

## **Meeleven**

Al eens eerder heb ik benoemd en geschreven dat niet iedereen die zich verbonden weet, of is met onze gemeente, maar die wel wat extra aandacht en medeleven kunnen gebruiken, daarvan melding willen doen in het kerkblad. Dat is natuurlijk prima en het goed recht van ieder persoonlijk, omdat ieder van ons ook op zijn of haar persoonlijke manier met vreugde en verdriet omgaat. Dat er meer *meeleven* in onze gemeente is dan deze rubriek suggereert staat buiten kijf. Laten we daarom oog, oor en hart open houden voor en naar elkaar. Met elkaar meeleven waar mogelijk én gewenst en voor elkaar blijven bidden waar noodzakelijk én verlangd.

## **In Memoriam**

Op maandag 19 augustus 2019 is op 75 jarige leeftijd in de vroegte van die dag ons gemeentelid Conrad Jan Stoll overleden. De ziekte die in alle heftigheid opnieuw actief was geworden in zijn lichaam maakte een einde aan zijn aardse leven en daarmee aan zijn directe verbondenheid met zijn vrouw Annemieke, zijn kinderen en kleinkinderen en met zovelen die zich met deze mens verbonden wisten en weten, maar hij ook met hen.

Coen was een mens die op allerlei manieren zijn vele gaven en talenten ontwikkeld en gebruikt heeft, in zijn leven en werken, maar bovenal gebruikt heeft om anderen tot steun en medemens te zijn. Ook onze gemeente heeft hij op vele wijzen en gedurende vele jaren gediend. Dankbaar zijn we, als gemeente, voor alles wat hij voor ons betekent heeft. Een gelovig medemens, een analytisch denker, een rationele wetenschapper, een verbonden gemeentelid is niet meer. Zijn plaats, in zijn gezin en in ons midden, is leeg.

Moge de goede herinneringen aan Coen, Annemieke, de kinderen en kleinkinderen tot steun en troost zijn in momenten van leegte en gemis. Moge de lach om zijn rijk gevulde leven de kilheid van de dood verzachten. Bidden wij om Gods liefdevolle aanwezigheid voor Annemieke, de kinderen en kleinkinderen en voor allen die rouwen om het sterven van dit geliefde mensenkind.

### **Tot slot**

#### **Genesis 3, vers 9**

Eén van mijn broers heeft de gewoonte nogal eens te communiceren met bijbelteksten door dan alleen in de familieapp naar de tekstplaats te verwijzen. Deze verwijzing naar Genesis 3,9 zou hij zeker geappt hebben n.a.v. het volgende voorval.

In Genesis 3,9 heeft de mens zojuist ontdekt dat hij, (en zij) naakt is. *Toen ik uw geluid hoorde, zegt Adam tot de Eeuwige, verborg ik mij, want ik werd bevreesd, omdat ik naakt ben.* Zo'n naaktervaring overkwam mij, op weg naar Wilnis om voor te gaan in de dienst van 25 augustus, de eerste na de zomervakantie. Ruim op tijd, volledig ontspannen en goed gemutst vertrokken ontdekte ik ter hoogte van de afslag Aalsmeer/Hoofddorp dat ik mijn albe vergeten was. Teruggaan was geen optie en een alternatief kon ik op dat moment niet bedenken, dus: doorrijden en voorgaan in broek en open blouse. Naar mijn gevoel niet veel meer dan een schort van bladeren.

Wat zoiets onverwachts met je doet en hoe verschillend daarop dan weer gereageerd wordt door anderen is uitermate boeiend. Bij mezelf bemerkte ik dat de albe voor mij meer is dan een kleed, laat staan een jurk zoals sommige het benoemen. Ik ben wel de voorganger, maar het draait niet om mij. Ik mag een rol spelen in een uiterst serieus, maar ook heilig spel dat we met elkaar spelen. We spelen met elkaar, Coram Deo, voor Gods aangezicht. Ik voel me dus naakt zonder albe als *onderdeel* van de liturgie en de gewijde ruimte waarin we hopen op een genadige ontmoeting met de Eeuwige.

Als je mij inmiddels een beetje kent dan weet je ook dat ik er niet omheen kan dat in het begin van de dienst dan ook te noemen en iets te delen van mijn *naakt zijn*.

Hoe mooi en verschillend wij als mensen zijn werd me na de dienst weer duidelijk toen iemand mij toevertrouwde dat hij juist dacht dat het een voorbestemde daad van hogerhand was, omdat ik nu eindelijk eens met warm zomerweer gewoon in zomertenu voor ging. Zo zie je maar weer: *Quidquid recipitur, recipitur ad modum recipientis.* 'Al wat er wordt ontvangen, wordt ontvangen op de wijze van de ontvanger.'

Met een hartelijke groet voor jullie allen, van hart tot hart en van deur tot deur.

ds. Piet Ravensbergen

werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  
inloopuur in De Schakel - donderdag 14.00 -15.30 uur  
telefoon - 06-51112285  
mail-predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl



## **Dienstverlening uit liefde tot God**

Na een korte onderbreking van de zomerperiode willen we u in dit schrijven weer op de hoogte gaan houden van het reilen en zeilen van ons diaconaal werk.

Deze keer met een samenvatting van een artikel uit het tijdschrift “Vuur” uitgegeven door Kerk In Actie. In dit artikel wordt een opsomming gegeven wat er door de projecten van Kerk in Actie in 2018 gerealiseerd is met alle gaven die vanuit donateurs en kerken gedaan zijn.

122023 Mensen kregen schoon drinkwater en sanitair

267793 Mensen zijn geholpen met noodhulp

1547 Nederlandse kinderen ontvingen een zomervakantietas

2729 Nederlanders met speciale zorg, konden op vakantie

22397 Jongeren wereldwijd volgden een vakopleiding/training

4625 Kinderen stopten met kinderarbeid en gaan naar school

101 Nederlandse Kerken organiseerden iets voor migranten

45427 Analfabeten wereldwijd kregen de Bijbel onder ogen

Een fijn gevoel, dat wij hier als gemeente ook een kleine bijdrage aan hebben kunnen leveren.

De komende periode houden wij de volgende inzameling van gaven:

### *15 september KIA Zendingswerk*

Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties.

### *22 september PKN Vredeswerk*

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door aan oorlogsslachtoffers praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

### *29 september Project van de Scholen*

Deze zondag is er een scholendienst. Op het moment dat de kopij voor het kerkblad ingeleverd moet worden is het project nog niet bekend. We zullen u hierover op de hoogte brengen via de beamer

### *6 oktober Ons Eigen ZWO-project*

### *13 oktober KIA Wereldvoedseldag*

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Deel uw gaven en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

We zetten de inzameling van het product van de maand voort. Ook al wordt de vakantieperiode met betrekking tot het nieuws komkommertijd genoemd, toch werden we geconfronteerd met het nieuws dat nog altijd het aantal daklozen in Nederland blijft groeien en dat het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de



Voedselbank stijgt. Onze bijdrage is dus nog altijd zeer welkom. In september vragen we van u tandpasta en in oktober nogmaals wasmiddel voor de zwarte en gekleurde was.

Vriendelijke groet namens alle leden van de diaconie,  
Erika de Bruine.



**Royale inzet toegestaan  
ZWO-ers willen ervoor gaan**

Na de zomerperiode gaan we weer enthousiast aan de slag met een nieuw project in Myanmar. Dit project heet: "Gehandicapten horen erbij" en heeft de slogan: "Sterk en Dapper". Myanmar, het voormalige Birma heeft ongeveer 54 miljoen inwoners. Van dit aantal mensen heeft 4,6% een handicap/beperking. In dit land hebben mensen met een beperking nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk.

De organisatie Leprosy Mission International-Myanmar (TMLI-M) zet zich al sinds 1892 in voor mensen met een beperking. Deze organisatie heeft 17 centra opgezet om deze mensen te helpen. Naast de nodige zorg en revalidatie worden er ook vak trainingen aangeboden met als doel mensen uitzicht te bieden op een menswaardiger bestaan. Daarnaast wordt er ook microkrediet verstrekt om mensen te helpen om een eigen bedrijf te starten. Bedrijven worden gestimuleerd om mensen met een beperking in dienst te nemen. Voor dit zinvolle en mooie project zetten we ons graag in. We hopen dat we weer op uw steun mogen rekenen!

Dit jaar willen we weer meedoen aan de actie Schoenendoos. De dozen gaan net als vorig jaar weer naar Lesbos en Sierra Leone en zullen ongetwijfeld weer een groot aantal kinderen blij maken. Meer informatie hierover kunt u in het volgende kerkblad lezen.

Namens de ZWO commissie,  
Marianne van Voorthuizen.

**Ouderenmiddagen**

Donderdag 5 september is een spelmiddag  
Donderdag 26 september brengen we een bezoek aan natuur-  
Museum De Wielewaal. Na afloop gaan we traditiegetrouw pannenkoeken eten bij "De Strooppot"  
De middagen worden gehouden in De Roeping, aanvang 14.30 uur

Uw Comité

Lieve lezers,

Op deze manier wil ik graag iedereen op de hoogte brengen van mijn plannen voor de komende maanden.

Zoals velen wel zullen weten heb ik intussen 3 reizen gemaakt naar ontwikkelingslanden. In 2016 ben ik gestart met Internationale Ontwikkelingstudies aan de Wageningen Universiteit. Het volgende collegejaar is mijn vrije keuze gedeelte voor een half jaar. In september zal ik daarom voor twee maanden studeren aan de TU Delft om vanaf november voor 3 maanden stage te gaan doen in Sierra Leone met 2 andere meiden. Deze stage is gericht op onderwijs om baankansen te vergroten. Wil je meer weten over het project? Kijk op [www.sep-sl.org](http://www.sep-sl.org) of neem even contact met mij op.

Groetjes, Laura de Bruine



### *“Immanuël” start weer.*

Nu de vakantie periode weer voorbij is het Christelijk Mannenkoor “IMMANUEL” weer met haar repetities gestart voor het komende seizoen.

Er zijn alweer heel leuke uitnodigingen binnen gekomen om te komen zingen, waaronder de Dorpskerk in Aalsmeer en de Herv. Kerk in Nigtevecht.

Wij gaan, onder de bezielende leiding van onze dirigent Jan Verhoef, weer heerlijk repeteren om er met elkaar iets moois van te maken.

Ook wel eens in een mannenkoor mee willen zingen? Kom gerust eens binnen lopen, wij zien u graag. Onze repetities zijn gestart op dinsdag 27 augustus om 20.00 uur in gebouw De Rank, Bernhardlaan 2 te Mijdrecht.

### **Mantelzorg de Ronde venen**

#### 11 september Alzheimer Café Vinkeveen

Het thema van deze avond is “Wat is dementie”. Mevrouw Drs. Ted Koene, klinisch Neuropsycholoog vertelt over dementie en de verschillende vormen. Deze avond vindt plaats in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

#### 25 september Alzheimer Café Abcoude

“Samen Dementievriendelijk wat is dat en wat betekent het voor mij?” Het gaat deze avond over de sociale uitdaging van dementie. Deze avond vindt plaats in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

#### 23 september Mantelzorgsalon

Tijdens deze eerste mantelzorgsalon na de vakantie nemen we de tijd om gezellig met elkaar bij te kletsen met koffie/ thee en wat lekkers. De middag vindt plaats in de Buurtkamer Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5 en duurt van 13.30 tot 15.30 uur. De mantelzorgsalon is er voor mantelzorgers uit De Ronde Venen. Aanmelden kan via [mantelzorgsalon@gmail.com](mailto:mantelzorgsalon@gmail.com) of via 0297-230280.

#### 17 september Start Wandelgespreksgroep

Zorg je voor iemand met (beginnende) dementie, hou je van wandelen en heb je behoefte om ervaringen uit te wisselen?

Neem dan deel aan de wandelgespreksgroep!

Op zes dinsdagochtenden in september en oktober organiseert Mantelzorg De Ronde Venen ‘de wandelgespreksgroep’. De wandelgespreksgroep is er voor mensen die zorgen voor iemand met (beginnende) dementie, zoals voor een partner, ouder, buur of kennis.

Coördinatoren Ester Hoogkamp en Carolien Harbers van Mantelzorg De Ronde Venen begeleiden met vrijwilligers de groep.

### **Programma**

We starten elke bijeenkomst om 10.00 uur met koffie/thee en hebben het eerste uur over diverse onderwerpen als: Hoe is mijn leven veranderd, hoe ga ik om met gedragsveranderingen, hoe kijk in naar de toekomst en hoe blijf ik als mantelzorger in balans. Er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, je vragen te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen.

Om 11.00 uur maken we vervolgens een wandeling van circa een uur in een rustig tempo; over verharde of onverharde wegen. Telkens nemen we een ander stuk van De Ronde Venen in de wandeling mee. Rond 12.00 uur zijn we terug op de plek waar we gestart zijn.

### **Ben je slecht ter been?**

Dan kun je ook alleen deelnemen aan het gedeelte tussen 10.00 en 11.00

### **Kosten en betaling**

De gemeente draagt een deel van de kosten. Je eigen bijdrage is € 15,00 voor zes wandelingen. Dit is inclusief een kopje koffie/thee met wat lekkers. Goed om te weten: je geeft je dus op voor alle wandelingen, en je laat ons weten indien je een keer niet kunt. Je leert hierdoor een vaste groep mensen kennen die je telkens weer ziet. De groep bestaat uit minimaal 7 en maximaal 12 personen. Wil je deelnemen, maar heb je iemand nodig die aanwezig is bij de persoon voor wie je zorgt en lukt het je niet om zelf vervanging te regelen? Neem dan contact met ons op en wij zoeken samen naar een oplossing.

### **Data wandelingen**

De dinsdagen: 17 september, 24 september, 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober en 22 oktober. Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: wisselende locatie in De Ronde Venen. Uiterlijk een week van te voren hoor je waar we de daaropvolgende keer verzamelen.

### **Opgeven of vragen?**

• [mantelzorg@stdb.nl](mailto:mantelzorg@stdb.nl) of 0297-230 280. T.a.v. Ester Hoogkamp, Coördinator Mantelzorg De Ronde Venen. Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer als je ons een mail stuurt. Wij nemen vervolgens contact met je op.

=====

## **VACATURE LIJST**

<b>Functie</b>	<b>Taakgroep/commissie</b>	<b>Contactpersoon</b>
Ouderling kerkrentmeester	Commissie van Kerkrentmeesters	Willem Engel
Ouderling of contactpersoon	Publiciteit	Annemiek Vis
Leden "beamteam"	Taakgroep Eredienst	Annemiek Vis
Meedenker	Taakgroep Vorming en Toerusting	ds. Piet Ravensbergen