



Protestantse
Kerk

Classis Utrecht

Wij leven van de Geest

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde

Nieuwsbrief classispredikant september 2024

Classispredikant

ds. Trinette (W.T.V.)
Verhoeven, t.verhoeven@protestantsekerk.nl

telefoon: 06 - 31 99 14 70

Scriba's

Jelly Posthumus en Rien Roelofse
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
p.a. Dijkstraat 87
3904 DB Veenendaal

INHOUD

- OVERDENKING
- IMPRESSIE VAN HET WERK
- UIT DE RINGEN
- ONTMOETEN, ERVARINGEN UITWISSELEN EN KENNIS DELEN RONDOM HET WERK VAN DE VERTROUWENSPERSOON
- BEROEPEN EN MEER
- WILLIBRORD LEZING VLEUTEN

OVERDENKING

Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Handelingen 17: 21

Paulus moet het opnemen tegen de nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid wordt gekenmerkt door het gedreven worden van het nieuwe naar het nieuwere: het laatste nieuws kan niet nieuw genoeg zijn, niet laatst genoeg. In Athene hebben ze een onlesbare behoefte aan nieuwe indrukken, prikkels en sensaties.

Ik lijk soms op die Atheners. Ik zeg het maar meteen. Ik ga graag op vakantie. Kijk de nieuwste films. Maar ik ben niet alleen, het kan nog veel obsessiever. Ik zie het in de maatschappij. Ik kijk naar de programma's op de televisie en naar de avonturen die daar gezocht worden: Scheuren met een auto op de gevaarlijkste plekken, met elkaar de rimboe in. Nieuw, nieuwer. Grotere uitdagingen. Meer gevaar.

Ik wil jullie de vraag voorleggen: of het ook in onze kerk terugkomt, deze onlesbare dorst. Onze collega Aarnoud van der Deijl heeft een boek geschreven over alle vernieuwing in de kerk en dat deze nooit het gewenste effect had, dat we ons zelf voorbijliepen bij de zoektocht om de krimp van de kerk tegen te gaan.

Arjan Plaisier heeft ons ooit teruggeroepen naar de kern. Back to basics. En ik geloof daarin. Ik denk dat de bijbel tegenover de nieuwsgierigheid de verwachting plaatst. Verwachting is stevig staan. Het avontuur niet schuwen, de dingen onderzoeken, niet uitgekeken raken. Geboeid, gebonden aan het leven hier en nu. Wie verwachting ooit gekoppeld heeft aan wereldvlucht heeft zich vergist.

Wegvluchten doet degene die uitgekeken is. Een gelovige raakt niet uitgekeken, hij blijft verwachten. De gelovige ziet de wereld als Gods geschenk, dat Hij in liefde aan ons gegeven heeft. Hem verwachten kan dan ook niet anders zijn dan liefhebben; geen buitenstaander blijven, niet nieuw, nieuwer steeds verder zoeken maar diep en dieper geworteld worden in dit bestaan.

Naast nieuwsgierigheid, of beter tegenover nieuwsgierigheid staat in mijn ogen het Bijbelse begrip verwachting. Hem zoeken, Christus zoeken, oude woorden horen, nieuw beleven: Ik wens jullie en mijzelf een kerk toe die vanuit die ene waarheid durft te leven. Jezus Christus voor ons op deze wereld gekomen. Gestorven en weer opgestaan.

Ik wens ons een kerk die verwachtingsvol om zich heen kijkt: wie staat er naast mij? Wie doet God mij ontmoeten? De Atheners werden door Paulus uitgedaagd nieuw te kijken. Want het was Gods bedoeling dat wij Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden. We mogen Hem verwachten wie te kennen het leven is.

(Uitgesproken op de startdag van 25 september in de Dom in Utrecht)



IMPRESSIE VAN HET WERK

9 Oktober hadden we een mooie classicale vergadering waar we ook weer een aantal kerkenraadsleden mochten begroeten die geen lid zijn van de classicale vergadering maar wel geïnteresseerd zijn. Fijn om zo de contacten te kunnen onderhouden. We sturen de agenda niet voor niets rond. U bent altijd welkom.

Vier classicale vertrouwenspersonen stelden zich voor. U kunt op uw eigen website verwijzen naar de classicale website waar deze vier bereikbaar zijn. Ze fungeren als mensen bang zijn in de eigen gemeente de vertrouwenspersonen als te dichtbij ervaren, of als er geen eigen vertrouwenspersonen zijn. Maar er is meer. 28 Januari is er een classicale avond voor alle vertrouwenspersonen en 'ambassadeurs', kerkenraadsleden met in de portefeuille Veilige Kerk, waarbij onderlinge ontmoeting een belangrijk element is. Bovendien zal ds. E. Scheenstra vertellen over het meldpunt SMPR (seksueel misbruik in pastorale relaties) en over hun werkwijze. We hopen veel mensen te kunnen ontmoeten. Zie ook hieronder.

Verder stonden de consideraties op het programma. Voor verschillende gemeenten was niet duidelijk wat er precies gevraagd werd. De toelichting werd als verwarrend

ervaren. Er was ook iets met de verzending en een brief die ons niet bereikt had. Dat moet beter. Ondanks dat stemt de meerderheid van de gemeenten in met de kerkordewijziging dat na misbruik ontheffing uit het ambt in bepaalde gevallen definitief kan worden. Maar we horen heel goed dat er in de kerk ook zoiets als genade kan gelden. De classicale vergadering sprak uit dat de mens altijd gezien moet worden en misschien niet in het ambt dan toch in ieder geval een plek moet hebben in de gemeente. We geven het mee aan de Generale Synode.

In september waren we al begonnen aandachtspunten voor een nieuwe beleidsperiode te noemen. In oktober lag er een werkdocument op tafel. Met vertegenwoordigers van verschillende college werd gesproken over polarisatie en over autonomie. Gezag wordt slecht aanvaard. Samenwerking van gemeenten en van predikanten is ook een onderwerp. Dhr. Bram Schriever als voorzitter van het college voor de visitatie en ik trekken de ringen langs om daarover van gedachten te wisselen. We hopen dat velen met ons mee willen denken. We beginnen bij de kerkenraden. Vandaar dat die in eerste instantie uitgenodigd worden. In oktober zijn we gestart met het gesprek in de ring Breukelen. In sommige delen van onze classis wordt hierover al intensief nagedacht. In Doorn West staat de samenwerking van predikanten en kerkelijk werkers op de agenda. We weten allemaal dat we met krimp te maken krijgen, ook het aantal dienstdoende predikanten neemt in de komende 10 jaar met de helft af. Dat dwingt ons na te denken over de vraag hoe wij kerk willen zijn.

UIT DE RINGEN

Ring Doorn

Graag nodigen we u als kerkenraad uit voor een ontmoeting binnen het kader van Ring Doorn op dinsdagavond 26 november.

Een 'Ring' is het verband van wat voorheen de classis was en geeft, zoals de kerkorde vermeld, gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van hun taak en roeping.

Binnen classis Utrecht functioneren zes ringen. Als classis vinden wij het belangrijk de gemeenten samen te brengen en kansen en bedreigingen te bespreken die u ervaart als gemeente.

We nodigen u daarom uit voor ontmoeting, uitwisseling en bemoediging. Met elkaar willen we in gesprek over kansen, uitdagingen en zorgen waar gemeenten mee te maken hebben en zoeken daarin naar mogelijkheden die perspectief bieden voor de nabije toekomst.

Na een inleiding van ds. Trinette Verhoeven gaan we met elkaar in gesprek over wat ons inspireert, wat ons zorgen baart en wat we daarin mogelijk voor elkaar kunnen betekenen.

Deze avond heeft een iets ander karakter dan de eerdere Ringavonden, omdat we met dit onderwerp meerdere classes bezoeken.

We hopen u te ontmoeten op dinsdag 26 november in de Voorhof in Woudenberg, Nico Bergsteijnweg 139. De avond begint om 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur.

I.v.m. de organisatie vragen we u om zich aan te melden voor uiterlijk 15 november bij b.schriever@protestantsekerk.nl met daarin vermeld van welke gemeente u bent en met hoeveel personen u komt. We hopen u te ontmoeten op 26 november.

Ring Zeist

Graag nodigen we kerkenraden uit Zeist en omgeving uit voor een ontmoeting binnen het kader van Ring Zeist op donderdagavond 21 november.

Als classis vinden wij het belangrijk de gemeenten samen te brengen en kansen en bedreigingen te bespreken voor u als gemeenten in de ring Zeist.

We nodigen u van harte uit om samen te komen als Ring voor ontmoeting, uitwisseling en bemoediging. Met elkaar willen we in gesprek over kansen, uitdagingen en zorgen waar gemeenten mee te maken hebben en zoeken daarin naar mogelijkheden die perspectief bieden voor de nabije toekomst.

Na een inleiding van ds. Trinette Verhoeven gaan we met elkaar in gesprek over wat ons inspireert, wat ons zorgen baart en wat we daarin mogelijk voor elkaar kunnen betekenen. We hopen u te ontmoeten op donderdag 21 november in Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 3302 in Zeist. De avond begint om 20.00 uur. Inloop is vanaf 19.30 uur.

I.v.m. de organisatie vragen we u om zich aan te melden voor uiterlijk 9 november bij b.schriever@protestantsekerk.nl met daarin vermeld van welke gemeente u bent en met hoeveel personen u komt. We hopen u te ontmoeten op 21 november.

Uitnodiging aan alle gemeenten in de classis Utrecht op 7 november in de Voorhof in Woudenberg.

Begin november komen twee jongeren, twee voorgangers en twee medewerkers van Ukrainian Education Platform (UEP) uit Oekraïne op bezoek in Nederland. UEP is een partnerorganisatie van Kerk in Actie, die zich richt op hulpverlening aan ontheemden in heel Oekraïne via lokale kerken. Zij willen met ons delen welke impact de oorlog heeft op de levens van de inwoners van Oekraïne en hoe dat voor hen persoonlijk is. Tijdens hun bezoek aan Nederland bezoeken ze verschillende gemeenten van zuid naar noord. Zo zijn ze op 7 november in Woudenberg.

Onze kerk ondersteunt projecten in Oekraïne. In de Voorhof in Woudenberg wordt u uitgenodigd om twee jongeren, twee voorgangers uit Oekraïne te ontmoeten om van hen over de situatie daar te horen.

Aanvang 19:30 uur

- Welkom door vertegenwoordiger(s) van gastkerk De Voorhof
- Beleving en ervaringen vanuit De Voorhof met ondersteuning van Oekraïne
- Actuele situatie Oekraïne: door Daan Verbaan, relatiebeheerder Kerk in Actie, samen met ervaringen van 2 tot 4 Oekraïense vertegenwoordigers vanuit partner UEP.
- Muzikale medewerking en samenzang o.l.v. Rob Favier
- Wellicht aanleren van een Oekraïens lied
- Korte pauze en ontmoeting 20 minuten
- Sluiting ca. 21:30/21:45 uur

Ontmoetingsdag Kerk & Israël.

Binnenkort is er een classicale ontmoetingsdag, waarvoor alle leden van de lokale werkgroepen Kerk & Israël in de classis Utrecht worden uitgenodigd.

Reserveer hiervoor a.u.b. 30 november a.s. Het programma ziet er als volgt uit:

- Tussen 9.30 en 10.00 uur ontvangst.
- 10.00 uur welkom en aansluitend lezing/presentatie door ds. B (Bart) Gijsbertsen. Zie zijn [website](#)

met als onderwerp: **Geloven met een Hebreeuws ijkpunt**

- 12.30 lunch (graag zelf meenemen, voor koffie en thee etc. wordt gezorgd).
- Vanaf ca. 13.00 uur zullen we onderling onze ervaringen van de lokale werkgroepen delen, waarna sluiting tegen 15.00 uur.

We ontmoeten elkaar in de Tuindorpkerk te Utrecht.
Adres: Professor Suringarlaan 1.

Ook geïnteresseerden in het ochtendprogramma die geen lid zijn van een lokale werkgroep, zijn van harte uitgenodigd.

Opgaven: email: camdannenburg@hotmail.com

ONTMOETEN, ERVARINGEN UITWISSELEN EN KENNIS DELEN RONDOM HET WERK VAN DE VERTROUWENSPERSON

Enkele tijd geleden hebben wij gevraagd naar namen van vertrouwenspersonen in uw gemeente. U hebt daar massaal op gereageerd. Dank daarvoor. Er zijn ook gemeenten die geen eigen vertrouwenspersoon konden aanstellen. Zij verwijzen door naar de classicale vertrouwenspersonen. Wij hebben deze gemeenten gevraagd een 'ambassadeur' aan te stellen die minimaal 1 maal per jaar de veilige kerk op de agenda van de kerkenraad kan zetten.

De classis nodigt u uit om op 28 januari 2025 naar de Johanneskerk in Utrecht te komen om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en naar een verhaal van ds. Erica Scheenstra te luisteren die als vertrouwenspersoon SMPR u meer over de werkwijze van het steunpunt kan vertellen. U bent op 28 januari om 20.00 uur welkom in het Johannescentrum, Moezeldreef 400 in Utrecht. De kerk is goed bereikbaar met openbaar vervoer, op loopafstand van station Overvecht.

Weet u allen van harte welkom.

BEROEPEN EN MEER

Op D.V. zondag 3 november zal ds. K.H. Bogerd als herder en leraar aan de hervormde gemeente Jaarsveld verbonden worden.

Op 10 november viert de gemeente Tienhoven haar 400 jarig bestaan. Het wordt een feest van danken en gedenken. 15.00 uur is er die dag een jubileumviering waar predikanten uit de afgelopen tijd hun aandeel zullen hebben.

Op 10 november wordt als predikant in de protestantse gemeente Oudewater proponent R. Bogerd – Looijen bevestigd.

WILLIBRORD LEZING VLEUTEN

Stijn Fens is de spreker van de 13e Willibrord-lezing in Vleuten

Vleuten is verbonden met Willibrord. Hij is immers de patroonheilige van de RK kerk. Oorspronkelijk was de protestantse Torenpleinkerk als katholieke kerk ook aan deze heilige gewijd.

Op do. 7 november – de sterfdag van Willibrord - vieren rooms-katholieken en protestanten in Vleuten samen zijn gedachtenis: om 19.30 uur met gezamenlijke vespers in de Torenpleinkerk, om 20.15 gevolgd door de Willibrordlezing, dit jaar verzorgd door Stijn Fens, journalist, voorheen columnist van Trouw en sinds kort Eindredacteur Levensbeschouwing Katholiek KRO-NCRV.

De titel van zijn lezing is 'Stil maar, wacht maar: alles wordt nieuw', de toekomst van de kerk in ons land. Van harte welkom!



X



Website