



Nieuwsbrief classispredikant maart 2025

Classispredikant

ds. Trinette (W.T.V.) Verhoeven,
t.verhoeven@protestantsekerk.nl

telefoon: 06 - 31 99 14 70

Scriba's

Jelly Posthumus en Rien Roelofse
classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl
 p.a. Dijkstraat 87
 3904 DB Veenendaal

INHOUD

- [OVERDENKING](#)
- [IMPRESSIE VAN HET WERK](#)
- [PREDIKANTEN WORDEN WELEENS ZIEK. WAT IS BELANGRIJK IN DE ZIEKTEMELDINGSPROCEDURE?](#)
- [REFLECTIE OP WERK EN LOOPBAAN](#)
- [WIJ ZIJN KIEMPLAATS, WIJ GELOVEN IN STERKE GENERATIES!](#)
- [VAN DE RINGEN](#)
- [BEROEPEN EN MEER](#)

OVERDENKING

Ik ben het, Jozef! Genesis 45: 3

De Jozefverhalen zijn overbekend. Het zijn geschiedenissen van schuld en boete. Ze betreffen Jozef. Hij moet groeien. Ze betreffen de 10 broers. Allemaal moeten ze leren met schuld om te gaan, boete te doen. Met het feit dat de broers Jozef naar het leven hebben gestaan en hem aan een karavaan mee hebben gegeven als slaaf is er in hun leven een gruwelijk geheim. Het verhaal in Genesis loopt er telkens rakelings langs en telkens blijft het onuitgesproken, onverzoend dat geheim van Jozef en zijn broers.

Maar Jozef is gegroeid. Als hij in Egypte als slaaf leeft, leert hoe hij met schuld en onschuld moet leven. Hij heeft zijn kinderlijke hoogmoed afgeschud. Hij heeft geleerd. Hij is tot tweemaal toe uit een put moeten klimmen en hij is er groter door geworden. Jozef is boven zichzelf uitgerezen. Hij weet van nieuw beginnen.

De broers gaan een weg van angst als er in Israël honger is en zij ten tweede male naar Egypte moeten om daar om brood te smeken. Verlossing moet nog komen. Zij moeten nog groeien. De broers staan tegenover Jozef als zij om brood vragen. Maar ze hebben geen idee. Toch hebben ook zij geleerd. Als Benjamin beschuldigd wordt, dragen ze samen de schuld. Zo staan ze tegenover Jozef. Angstig maar solidair met hun broer. En Jozef zei tot zijn broers: Ik ben het, Jozef. Zijn naam is een bevrijdend woord. Er kan een nieuw leven beginnen.

En ik denk ook aan Saulus op weg naar Damascus, aan zijn bekering. Hij heeft op de weg naar Damascus Jezus gehoord die zei: Ik ben Jezus die jij vervolgt. En wat is er toen niet allemaal gebeurd. Een akelig rancuneus mannetje groeit uit tot een van de steunpilaren van de kerk

Een naam die klinkt en een leven verandert. Over onze levens klinkt de stem van de Levende. Op weg naar Pasen staan wij stil bij de Naam die klinkt voor ons en voor de wereld. Hij is het. Pilatus zal het boven het kruis schrijven: INRI. Jezus van Nazareth koning der Joden. Onder aan het kruis horen wij zijn naam en begint ook voor ons de weg ten leven.



IMPRESSIE VAN HET WERK

Het is goed gemeenten te bezoeken. Mooi zijn ook de ringavonden. Afgelopen maand kwam de ring Utrecht voor het eerst bij elkaar. Het was een waardevolle avond waar druk e-mailadressen werden uitgewisseld. In heel de provincie zijn er nu ringen actief. Dat is mooi. Samen geven we gehoor aan de roep om kerk te zijn. In de ring Utrecht kwamen bijeen in een aantal focusgroepen rond bemensing van de kerkenraad, kerk naar buiten, kerk van alle generaties, en samenwerking. Samenwerking wordt onderzocht door drie gemeenten in de ring Woerden. Een gemeente nam het voortouw omdat zij ervan overtuigd is dat we elkaar nodig hebben als het gaat om gemeentezijn. In Doorn staat volgende week de diaconale samenwerking centraal. In Amersfoort denken we met Kees en Margriet van der Kooi na over pastoraat. Zij bespreken met ons een casus uit hun boek: Goed gereedschap is het halve werk. Van harte aanbevelen. U bent welkom in Amersfoort Noord. Je kunt ook over en weer bij elkaar op bezoek. Ringavonden zijn openbaar. Ook in onze provincie gaat Kiemplaats van start over het belang van een stevige identiteit als het gaat om werken met kinderen en jongeren. U leest erover in deze nieuwsbrief. In Zeist en Breukelen staan volgende avonden weer gepland. De ring Breukelen ontmoet elkaar op 13 mei.

Viermaal per jaar vergadert het oecumenische overleg - FUGO genaamd - waar ook Flevoland, Gelderland, Overijssel aan deelnemen. We bespraken de geloofsbelijdenis van Nicea – Constantijnopel naar aanleiding van de vieringen rond de herdenking van 1700 jaar concilie van Nicea. De Oosters-Orthodoxe vertegenwoordiger zei dat hij op drie punten van Nicea leerde: allereerst het vasthouden aan de Triniteit. Het brengt de gelovigen van alle windstreken bij elkaar. Het leert bovendien dat diversiteit geen probleem hoeft te zijn. God leren wij kennen als drie personen, maar in die drie één. Dat bracht hem bij het tweede leerpunt: het samenkomen in een concilie. In onze wereld die tot op het bot verdeeld lijkt, gaat de kerk voorop om het gesprek te zoeken. 1700 jaar geleden waren er grote verschillen, zo groot dat de bisschop van Myra, onze Nicolaas, zijn medebroeder Arius een klap gaf. De emoties liepen hoog op. Wij herkennen dat wel. Maar de kerkleiders maakten zich los uit hun drukke werkzaamheden en zaten drie maanden bij elkaar om elkaars nieren te proeven. Je moet de tijd durven nemen voor elkaar. Het derde punt noemde hij dat het concilie hem leerde rustig te blijven in een onrustige wereld. Hij ontleende dat aan de geloofsbelijdenis die uitspreekt: ik geloof. Het geloof is een baken, een cadeau dat ik uit mag pakken en mag koesteren.

PREDIKANTEN WORDEN WELEENS ZIEK. WAT IS BELANGRIJK IN DE ZIEKTEMELDINGSPROCEDURE?

Je hoopt het niet maar ook predikanten worden weleens ziek. Het is dan belangrijk bij Perspectief de predikant ziek te melden. Graag wil ik u attenderen op het stappenplan voor de scriba bij ziekte van de predikant.

Het gaat om een uitwerking van het verzuimprotocol. In hapklare brokken wordt de rol van de scriba, de do's en don'ts, uitgelegd als de predikant ziek is uitgevallen.

Zie: link [stappenplan](#)

REFLECTIE OP WERK EN LOOPBAAN

Predikanten en kerkelijk werkers die een pas op de plaats willen maken en behoefte hebben aan reflectie op werk en loopbaan worden door Elisabeth van As die werkzaam is bij de landelijke kerk uitgenodigd voor een training op 6 mei. De training is kosteloos. Voor meer informatie en opgave: [link](#)

WIJ ZIJN KIEMPLAATS, WIJ GELOVEN IN STERKE GENERATIES!

Van Corina Nagel

Met KiemPlaats zetten we onze ervaring en expertise in op de 'brug' tussen kennis en praktijk. Waarom en hoe we dit doen, lees je in ons [manifest](#).

We nodigen jou graag uit om de expertise van KiemPlaats te ervaren. Daarom: van harte welkom op ons startsymposium 'Geloven in sterke generaties' op **donderdag 15 mei van 15.00 uur tot 19.30 uur in Westbroek**.

Tijdens dit symposium denk je na over je eigen wortels, hoor je waarom inzetten op een stevige identiteit juist in deze tijd belangrijk is en maak je dit tijdens een workshop en in gesprek met andere mensen die in de praktijk met kinderen en jongeren werken, organisaties die hen ondersteunen en onderzoekers die nieuwe inzichten opdoen en kennis ontwikkelen.

Het symposium is voor iedereen die als professionele vrijwilliger actief is in of voor christelijk onderwijs, kerk, (christelijk) jeugdwerk, een christelijke organisatie of een kennisinstituut.

Deelname kost € 50,-, inclusief maaltijd.

Op www.kiemplaats.nl vind je informatie en een aanmeldformulier. Stuur de uitnodiging gerust door aan iedereen in je classis of in je bredere netwerk!

VAN DE RINGEN

Ring Amersfoort

Avond over pastoraat: woensdag 2 april

Vanuit de Ring Amersfoort wordt twee keer per jaar een avond georganiseerd voor alle gemeenteleden. Op veler verzoek is het onderwerp dit keer 'pastoraat'.

Onder leiding van Margriet en Kees van der Kooi, gespecialiseerd in pastoraat en dogmatiek, willen we met elkaar zien waar je tegenaan loopt in het pastoraat.

Hoe ga je om met geloofsvragen? Welke rol speelt theologie in pastoraat en zielzorg?

We maken gebruik van het boek: Goed gereedschap is het halve werk van Margriet en Kees van der Kooi. U kunt het boek aanschaffen. Het zal er beslist voor zorgen dat u de avond met meer vrucht beleeft. Het hoeft niet. Ook zonder boek is de avond goed te volgen.

We hopen met deze avond een stukje toerusting te bieden in pastoraat maar er is ook ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Wanneer: woensdag 2 april om 20.00 uur

Voor: De Inham, Hamseweg 40 Hoogland (Amersfoort Noord)

Waarom mensen die alvast meer willen lezen over dit onderwerp is het boek Goed gereedschap is het halve werk van Margriet en Kees van der Kooi te koop via diverse online kanalen

(bijvoorbeeld:

[link 1](#) (Theologica)

[link 2](#) (Bruna)

[link 3](#) (Bol)

De Ring Amersfoort bestaat uit Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk, Eemnes, Lage Vuursche, Leusden, Soest.

De avond is bedoeld voor alle gemeenteleden van deze kerkgemeenten, mensen die actief zijn in het pastoraat worden in het bijzonder uitgenodigd. Leuk om elkaar te ontmoeten en mogelijk van elkaar te leren en elkaar te bezoeden.

Prettig als u zich vooraf aanmeldt via petravanieperen@nieuwekerkamersfoort.nl. Maar bent u niet aangemeld, dan bent u alsnog van harte welkom!

Ring Breukelen

Thema van de avond: **Omzien naar elkaar: missionair zijn aan de achterdeur met ds.**

Nynke Dijkstra-Algra, 13 mei

In open gemeentes is men op zoek om in contact te komen met mensen van buiten de kerk, een roeping die past bij de kern van de gemeente. Hoe delen we het Evangelie met anderen?

Maar gelijktijdig zien we ook een beweging in de kerk van mensen waarmee het contact langzaam aan afneemt en die geleidelijk via de achterdeur verdwijnen'.

We zien ze nog af en toe in de kerk.....en dan opeens zijn ze helemaal uit zicht.

Hoe gaan we hier als kerk mee om? Wat betekent omzien naar elkaar als mensen via de achterdeur de kerk (dreigen te) verlaten? Wat hebben zij ons misschien te zeggen en hoe reageren we hier vanuit de kerk op?

Na een aantal korte ervaringen op dit thema vanuit verschillende gemeentes volgt een inleiding van ds. Nynke Dijkstra-Algra. Zij was tot voor kort theologisch beleidssecretaris voor de synode van onze kerk en heeft jarenlange ervaring in het missionaire werk.

De avond vindt plaats op dinsdagavond 13 mei in kerkcentrum de Ark in Maarssenbroek, Duivenkamp 844. De inloop is vanaf 19.30 en om 19.45 starten we de avond.

Hartelijk welkom namens de voorbereidingscommissie!

Ds. Bram-Willem Aarnoutse uit Breukelen, ds. Eddy de Kruijff uit Maarssen en Namens Schriever, voorzitter college voor de visitatie.

Aanmelden graag voor 5 mei bij ds. Aarnoutse via predikant@pauluskerkbreukelen.nl

BEROEPEN EN MEER

Proponent G.J. Westerink is beroepen naar de Johanneskerk in Amerstfoort. Bevestiging en intrede op 25 mei.

K.H. Bogerd presenteerde zijn boek: Onthullende Preken, Het boek Esther uitgelegd en toegepast, uitgegeven bij Lumen.

Ds. M. Kool doet op 12 april intrede in de Zwaan in Amersfoort.

Ds. R. Bosch neemt 27 april afscheid van de Noorderlichtgemeente in Zeist vanwege het bereiken van de emeritaatsleeftijd. Op 24 april is er ter gelegenheid van het afscheid een symposium 'Geraakt, de kunst van bewegen worden' van 13.30 - 16.30 uur. Informatie: symposium@noorderlichtgemeente.nl



X



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@classisutrecht.nl toe aan uw adresboek.

